



België-
Belgique
P.B. - P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

oktober, november, december 2016

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Inhoud

Voorwoord	2
Het dagcentrum ging containerspotten	3
Sportdag in Dilbeek	4
Nieuws uit Valier 1	
Sandy op bezoek met kleine Ruben	6
Wegdromen in bad	7
Crea nieuws!	
De poes van Bart en Greet	8
Crea uitstap naar zee	8
Nieuws uit huis Eygen	
Halloween in huis Eygen!	9
Schaatsen!	10
Daguitstap naar Kortrijk	11
Extra muziekbeleving in augustus	12
Koffieklots bij Pajot Begot in Strijtem	12
Paula op bezoek in het klooster Sint-Franciscus	13
Naar de ikea!	13
Afscheid Marijke	14
Nieuws uit Valier 4	
Familieavond	16
Nieuws uit Valier 2	
Herfstbal	18
Jaarlijkse grote uitstap valier 2	19
Shownamiddag Puyenbroeck	22
Uitstapje naar zee	23
Nog enkele sfeerfoto's.....	24

Voorwoord

Vele bewoners vinden deze tijd van het jaar fantastisch!

De decoratie van Halloween wordt netjes terug opgeborgen en er wordt druk geknutseld rond Sinterklaas. Of Piet nu bruin, zwart of wit is, dat maakt allemaal niks uit! De sfeer en gezelligheid die deze periode uitademt, dat is wat telt.

Weldra als de Sint en Piet terug op de boot zitten komen de kerstballen tevoorschijn en worden de leefgroepen weer één oase van gezelligheid. De warmte die er dan heerst hoeft niet onder te doen voor de warme zonnestrallen uit augustus.

Er wordt al eens een pannenkoekje meer gebakken of een keer chocomelk in de week hoort bij deze knusse tijd!

We zorgen er samen voor dat winterdipjes geen schijn van kans krijgen door simpelweg eenvoudig geluk te creëren.

Laat jullie hart verwarmen aan dit valierkrantje en beleef samen **een liefdevol eindejaar...**



Dagcentrum ging Containerschepen spotten op de Oosterschelde

Gewapend met lekkere verse pistolets , picknick , klapstoeltjes en een verrekijker trokken we deze zomer naar de Oosterschelde (Kloosterzande) om er containerschepen te spotten.

Grote zeeschepen passeerden ons van heel dichtbij .Een indrukwekkende ervaring .

Daarna dronken we koffie bij een gezellige Hollandse mevrouw in haar tuin tussen de kippen op een terrasje dat ze er openhield . Bereleuk zeg!!



Georges, Gilbert , Katia

Sportdag Dil beek

Op 17 november gingen verschillende bewoners uit valier 2 en 4 de spiertjes losmaken op de sportdag! De pijntjes achteraf namen ze er graag bij!





Nieuws uit val ier 1

Sandy op bezoek met kleine Ruben

Op 21 september kreeg leefgroep 1 bezoek van kersverse mama Sandy en kleine Ruben.

Er werd een lekker stukje taart gegeten en iedereen genoot van de gezelligheid. Ruben was de hele namiddag héél flink geweest.

De bewoners genoten van het bezoek.



Melissa

Wegdromen in bad



In leefgroep 1 kunnen ze sinds kort genieten van een echt snoezelbad, met sterrenhemel om bij weg te dromen:

Als Miet verjaart, mag leefgroep 1 van Miet's familie elk jaar een mooi cadeau kopen, waar alle bewoners van kunnen genieten. Het afgelopen jaar besloten we om onze badkamer wat op te fleuren.

Anne bracht het idee aan van een wat meer gezellige snoezelbadkamer met fijne verlichting. Samen met Hilde (crea) ontstond een ontwerp: een blauwe wolk met sterrenbeelden. Jan Dierck schilderde de wolk, waarna Guido voor de verlichting en de sterretjes zorgde. Tot slot zorgde Lieven ervoor dat de wolk kon schitteren boven het bad. De kamer werd afgewerkt met onder meer een schilderij om helemaal *zen* van te worden, potjes met schelpjes, een leuk douchegordijn en golvende spiegels.



'Soak, relax & enjoy'!



Anne

Creanieuws

De poes van Bart en Greet

Tijdens de zomermaanden kwam Liesa langs om de dagactiviteiten verder te zetten tijdens het verlof van de vaste begeleiders. In het creatielab maakte Bart samen met Liesa een poes in papier-maché. Deze poes inspireerde Greet dan weer om er nadien een mooie tekening van te maken.



Als dat geen mooie samenwerking is 😊

Crea-uitstap naar zee

Dankzij mevrouw Nicole konden we onze voorraad crea-materialen flink uitbreiden.

Begin september reden Nadine, Sonja en Guy B. met Hilde crea richting kust. Dichtbij Nieuwpoort in een klein "van-alles-winkeltje" werden dozen gevuld met stiften, potloden, scherpers, schriften, tekenboekjes en zelfs knuffels, sjaals en nylonkousen.

Na de piknik bij Nicole, in het huis van haar mama die tot haar 90^{ste} verjaardag het winkeltje openhield, reden we naar zee. Het busje werd dichtbij de duinen geparkeerd en dan met de voeten in het zand: Nadine genoot van de zee en het strand, Guy B. plukte een bloem in de duinen en Sonja ging op zoek naar schelpjes.

Uiteraard genoten we er ook van een drankje en een ijsje, want het was een mooie, zonnige dag. Zonder file of vertragingen waren we tegen het avondeten terug in de Valier met een busje vol dozen met allerlei gerief voor het atelier en voor tombolaprijzen. **Dankjewel Nicole 😊**



Nieuws uit huis Eygen

Halloween in huis Eygen

Grrrrriiiiiieezelen in Huis Eygen

Op maandagavond, 31 oktober, vierden we Halloween in Huis Eygen.

Het feest ging van start met een bloederige, knetterende griezelcake. Deze viel wonder boven wonder bij allen in de smaak.

Zowel bewoners als begeleiders werden omgetoverd tot vieze toverkollen, huiveringwekkende zombies en boze wegpiraten.

Al deze griezels gingen op weg in en rond huis Eygen. Onderweg viel er vanalles te beleven, om omver te vallen van de schrik! Onthoofde kinderpoppen, heksen, bloederige voetsporen en vliegende heksenhoeden. Appelen werden gezocht tussen de wormen, en helaas mochten enkel de wormen worden opgegeten. Ook krekels stonden op het menu. En tijdens het rustige dinertje van beestjes werden de bewoners nog schrik aangejaagd door het wandelende geraamte en de huiveringwekkende geluiden. Hemeltje wat een bibberend plezier was dat! Bij zonsondergang gingen we met z'n allen onze burens nog wat schrik aanjagen waarna we konden genieten van een heerlijke pompoensoep met spinnen! **Brrrrrrrrrhahaha see you next year!**



Schaatsen!

De winter is nog niet in het land, maar dat maakt het schaatsen niet minder plezant. In oktober zijn we met een aantal bewoners enkele keren naar de schaatsbaan in Liedekerke geweest.

Godelieve, Marc, Martine, Willy, Serge, Veerle en David vonden het heel plezant.

Zeker voor herhaling vatbaar!



Daguitstap naar Kortrijk

Huis Eygen ging naar jaarlijkse gewoonte op daguitstap met alle bewoners en alle begeleiding.

Dit keer trokken we naar Kortrijk.

In "DE BOKES" werden we heel hartelijk ontvangen en mochten we heerlijk smullen van hun vers bereide lunch.

Na afloop speelden we de vele volksspelen die ter plaatse stonden.

Het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!

Aan allen die op zoek zijn naar een gezellige namiddag vol "volks-plezier":

De Bokes in Kortrijk is the place to be!



Extra muziekbel eving in augustus

Eind augustus kwam Sien, de dochter van Hilde crea, met enkele 6-jarigen van het muziekkamp van de fanfare van Teralfene op bezoek in Valier 2.



Samen met Greet, Omar, Albert, André en Guy B. deden de kinderen mee met de instrumenten tijdens muziekbeleving.

Zowel de kinderen als de bewoners genoten van elkaars gezelschap en uiteraard van de muziek ☺



Koffiekl ets bij Pajot Begot in Strijtem

Op vrijdagmiddag gaan Paula, Josée en Greet af en toe op stap naar Strijtem met Hilde Crea. In de cafetaria van het Koetshuis, Pajot Begot wordt er al eens een cola of koffie gedronken. En als de dames honger hebben: een ijsje of pannenkoek gegeten. Het moet niet altijd werken zijn hé ☺





Paula op bezoek in het klooster Sint-Franciscus

Paula is in Borchtlombeek (nu Strijtem – Roosdaal) naar school geweest bij de Zusterkes, in de jaren 50. Hilde crea heeft jaren les gegeven in Sint-Franciscus en kent de Zusters natuurlijk ook. We zijn al eens op de koffie mogen gaan bij Zuster Aleidis en Zuster Norberta. En tijdens de opendeurdag in september poseerde Paula met Zuster Norberta in de woonkamer van het klooster. Paula heeft nog les gekregen van deze Zusters.



Naar de Ikea !

Een dagje Ikea is altijd een fijn alternatief voor een uitstap, op een regenachtige dag. Rustig genieten van de modelhuiskamer, hoort er zeker bij.





Afscheid Marijke

Op dinsdag 22 november vierde we het afscheid van onze sociale assistente Marijke. Marijke gaat ergens dichterbij huis werken om meer bij haar kindjes te kunnen zijn. Ze heeft hier bijna tien jaar gewerkt. Dus had haar naaste collega Geertrui een liedje in elkaar geknutsteld met Sander. Met een helemaal gasten van Valier 2 en 4 zongen we samen het liedje "Oh Marijke, véél succes!". **Ambiance ten top!!!**





Nieuws uit valier 4



Familieavond

Donderdag 29 september hadden wij in Valier 4 onze familiedag! We hadden gezorgd voor een gezellige tent aan de leefgroep. Tijdens de aperitief werd er een diavoorstelling getoond van uitstappen die er het afgelopen jaar zijn geweest. Nadien kon iedereen genieten van een lekkere koude schotel. Daarna kon iedereen gezellig napraten met een drankje. **Wat een gezellige avond!**





Nieuws uit Valier 2

Herfstbal!!!



Ook in valier 2 strekten we de beentjes, dronken we een glaasje en lachten we de hele avond. Het eten dit jaar viel heel erg in de smaak bij de bewoners.



Jaarlijkse grote uitstap Valier 2

MET ZEN ALLEN NAAR DE ZORGBOERDERIJ TE BRAKEL

OP BEZOEK BIJ DE CIRCUSGEITEN, KNUFFELKONIJNEN EN DE KNORRENDE HANGBUIKZWIJNTJES







SHOWNAMIDDAG PUYENBROECK

Zingen, dansen, genieten :



Uitstapje naar zee!

De zee,
het heeft iets!

Telkens doet het weer zo'n deugd:
de wind,
het geluid van de golven,
met de veerboot gratis heen en weer,
een terrasje op de dijk
en vooral véél pret met Karel en Sylvette!



NOG ENKELE SFEERFOTO'S





Bedankt aan alle medewerkers !