



België-
Belgique
P.B. - P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje

In memoriam

Eric Sonck

12.01.1953 – 14.11.2014



Dhr. Eric Sonck was vanaf 1992 lid van de Raad van Bestuur.

22 jaar lang was Eric een onmisbare pijler in de uitbouw van onze organisatie.

Verschillende jaren als secretaris, verschillende jaren als penningmeester, nam hij actief deel aan alle vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Zijn schrandere geest in financiële zaken, zijn oplossingsgericht denken, zijn optimistische kijk en visie tegenover het leven, zijn luisterbereidheid, zullen ons altijd bijblijven.

“Elke mens moet gaan, maar de schoonheid blijft”.

De schoonheid van het levensverhaal van Eric is met de dood niet afgesloten.

De schoonheid van zijn tomeloze inzet voor de medemens kan en zal niet worden vergeten.

Deze schoonheid zal ons troosten.

Maar Eric zullen wij verschrikkelijk missen.

Fred Schaubroeck.

Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

oktober, november, december 2014

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Inhoudstafel

Voorwoord	2
Hup, paardje, hup	
Huifkarrentocht	3
Fuiven en feesten	
Boemelcafé in 't groot	4
Verslag Boemelcafé door Kris Le Compte	7
Herfstbal	9
Festivals !	
Hagherock	11
Puyenbroeck	13
Op stap !	
Leefgroep 2 ging naar zee	15
Weekendje zee met Godelieve en Willy	16
De genietertjes op stap	17
Bezoek aan het Koninklijk Paleis	18
Lekker, echt lekker !	
Smullen in de smulhoeve	19
Restaurantdag	20
Familieavond Valier 4	22
Voedingssalon	24
Smakelijk !	24
Beestenboel	25
Afrika !	26
Sportiefje	26
Bezoek van aartsbisschop Léonard	28
Overlijden van Johan Lemoine (Huis Eygen)	30

Voorwoord

De winter en het einde van het jaar naderen.

Meestal breekt dan de periode aan van de jaaroverzichten en de reflecties over wat geweest is en wat komen zal.

Dit jaar heeft De Valier van vele dierbaren afscheid genomen:

Bezoekers van het dagcentrum, *Jacqueline Pardaens*,
France Beeckman, *Joseph Vanderveken*,
Regina De Greef en *Pedro Fernandez Macarrilla*
Bewoner van Huis Eygen, *Johan Lemoine*
Bestuurders van De Valier, *notaris De Ruyver* en
Eric Sonck.



Afscheid nemen en hen loslaten is moeilijk en valt ons zwaar.
Gelukkig hebben we vele mooie herinneringen!

Het leven zou even moeten kunnen stilstaan maar dat doet het niet, zoals je in dit Valierkrantje zal kunnen lezen. Ik wens u veel leesplezier.

Ik nodig u uit om onze website te bezoeken: www.devalier.be

Onder 'bewoners' kan u dit en oudere Valierkrantjes digitaal herlezen. Bovendien kan u twee mooie liedjes beluisteren: 'Een gelukkige tijd' over het leven in Valier 1 en het 'Lied van de boerderij' .

Onder 'Activiteiten' vindt u fotoreportages van vroeger en nu. Vele mooie herinneringen zijn daar verzameld.

Ik wens u prettige eindejaarsfeesten toe.

Een gezond en gelukkig nieuw jaar!

Kathleen Straetmans

Hup, paardje, hup



Huifkarrentocht

In leefgroep 1 zijn er een aantal bewoners verzot op paardjes. De koploper hierin is ons Nancy. Met de mooie herinnering aan onze huifkarrentocht van vorig jaar in ons achterhoofd, besloten we een nieuwe rit te plannen. In september gaven ze immers nog mooi, droog weer.

11 september was de dag daar. Van ver hoorden we de paarden onze richting uitkomen. Degene die anders het meeste moeite hebben met hoge trappen, hebben nog nooit zo rap op een koets gezeten.

De bewoners (en begeleiding) hadden er duidelijk zin in!



Sandy Praet

Fuiven en feesten



Boemelcafé in 't groot

'Het mag soms al eens wat meer zijn', moeten de organisatoren van het boemelcafé gedacht hebben. Want in oktober werd het "boemelcafé in 't groot" georganiseerd in de Warande. Met Halloween in het achterhoofd was het thema 'pompoenen'. Iedereen mocht dus in het knaloranje gekleed gaan. En natuurlijk werd er ook weer heel wat afgeknutseld, om de zaal gezellig aan te kleden. In leefgroep 2 maakten ze kaarsenhouders van oranje papier. Iedereen werkte zeer geconcentreerd, en het resultaat mocht er zeker en vast zijn! Het werd een leuke avond vol gedans, gelach en plezier.

De Honey's kwamen optreden en wie zin had kon proeven van de lekkere hotdogs.







Happy Halloween



Jessica

Boemelcafé

Woensdag 22 oktober was het groot boemelcafé in de Warande. De Honey's kwamen optreden. Nadien kregen ze als bedanking een fles valierwijn. Het was zeer goed en iedereen danste. We hadden ook lekkere pompoencake. 's Avonds hebben we als afsluiter nog hotdogs gegeten !





Kris le Compte en Tina

Herfstbal

De dagen worden stilaan weer korter en het wordt een beetje kouder buiten; de winter staat weer voor de deur. Maar dat vinden wij niet erg, wij trokken onze dansschoenen aan en dansten ons warm op het Herfstbal in Itterbeek.





Jessica

Festivals !



Hagherock

Op 25 juni gingen we naar het festival Hagherock. Het weer was wat overtrokken, maar het bleef droog en we maakten er een leuke dag van. Er waren tal van coverbands, maar we genoten ook van Robby Longo en Lisa Del Bo. De topper van de dag was Christoff. 's Middags aten we lekkere frietjes met curryworst, in de namiddag smulden we een ijsje en 's avonds aten we onze sandwiches.

Er heerste een toffe voetbalsfeer, aangezien onze rode duivels de dag nadien moesten spelen.





Vanessa

Puyenbroeck



Dinsdag 23 september trokken we naar Puyenbroeck voor de shownamiddag. 's Middags zijn we in de self-service frietjes gaan eten. We hebben optredens gezien van Paul Severs, Lisa Del Bo en Willy Sommers. We hebben ook enkele foto's met handtekeningen gekregen. In Puyenbroeck staat ook een standbeeld van mijn vake. Na een toffe, maar vermoeiende namiddag keerden we met de bus terug naar de Valier.





Kris le Compte en Tina

Op stap !

Leefgroep 2 ging naar zee!



Helemaal in vakantiesfeer besloot leefgroep 2 om eens een dagje naar zee te gaan.

We hadden het getroffen; **wat een zalige, zonnige dag!**

Op woensdag 2 juni vertrokken we met z'n allen richting Nieuwpoort. We hebben eerst wat gewandeld op de dijk en gingen dan iets lekkers eten. Alle terrasjes zaten vol, dus zijn we dan maar vlug binnen iets gaan eten. De één koos mosselen, de ander vol-au-vent of nog iets anders. Met onze buiken rond en gezond trokken we verder langs de dijk. Natuurlijk kon een ijsje of een pannenkoek niet ontbreken!

Daarna gingen we terug richting Liedekerke, maar de dag mocht voor ons nog veel langer duren!



Svea

Weekendje zee met Godelieve en Willy.



Eind september gingen Godelieve en Willy er samen even tussenuit. Samen met Dipika en Anneken trokken ze naar de Belgische kust voor een zalig weekendje ontspannen en genieten.

In het hotel "Middelpunt" te Middelkerke werden ze op hun wenken bediend. En daar ze maar op een boogscheut van de dijk vertoefden konden ze rustig wandelen tot daar en gaan uitwaaien.

Goede sfeer, goede compagnie, goed weer, ... = een zeer geslaagd weekend!

De genietertjes op stap

Op 20 oktober zijn de genietertjes (Hans, Jo, Hainke, Mieke en Ghyslaine) samen op stap geweest. Eerst en vooral zijn we een hapje gaan eten. Nadien zijn we naar 'het parasolletje' geweest en daar hebben we genoten van een optreden van Conny Brooks. Ambiance verzekerd! Om dan nadien nog een lekkere panenkoek te gaan eten als afsluiter.

Een dagje vol gezelligheid en veel plezier!



Greet

Bezoek aan het koninklijk paleis op dinsdag 26 augustus

Onze begeleiders planden een middagje **'boterhammen in het park'**. Dit is een gezellig muziekfestival eind augustus in het Warandapark. Hannelore Bedert en een Afrikaanse groep zouden optreden. De weersvoorspellingen beloofden heel veel regen. Dus ging de uitstap naar (het droge) koninklijk paleis. Het motregende toen we aankwamen en we aten onze boterhammen 'naast het park' in de bus. Daarna trokken Stef, Daniël, Guy B. Anne, Magda, Paul F., Eddy, Geert, Jan en Nadine samen met Karel en Sylvette, Letitia, Svea, Kristien en Sonja naar het paleis. We werden heel hartelijk ontvangen en mochten via een rolstoelvriendelijke ingang binnen. Overal hingen enorme luchters en mooie schilderijen. Vooral Koning Leopold I werd veel afgebeeld. Er waren borden met (foto) reportages van elke koning. We zagen ook filmfragmenten uit lang vervlogen tijden. Terug in Liedekerke wachtte ons een heel grote bui. Zowel de parking als de straat stond even blank.

We waren blij dat we dit mooie paleis eens konden bezoeken.



Lekker, echt lekker !

Smullen in de Smulhoeve



Op een zonnige woensdagnamiddag zijn we met de bewoners van leefgroep 1 een ijsje gaan eten. Ver hoefden we hiervoor niet te rijden; we hadden immers reclame in de bus gekregen van boerderij “de Smulhoeve” in Liedekerke die ons aanmaanden om hun lekkere ijs te komen proeven.

En wees maar zeker: lekker was het!!!



Sandy Praet

Restaurantdag

Vrijdag 10 oktober hadden we met Valier 3 onze restaurantdag in de Steenberg in Teralfene. We konden kiezen tussen soep of kaaskroketten, zalm of vol-au-vent en een ijsje of een pudding. Het was zeer lekker en in de late namiddag keerde iedereen teug met een overvolle maag.





Kris Le Compte en Tina

Familieavond, 4 jaar Valier 4

Op vrijdagavond 7 november hebben we met Valier 4 een familieavondje georganiseerd. Familie, bewoners en begeleiders konden samen met een hapje en drankje uitgebreid met elkaar kennismaken en gezellig keuvelen. Later volgde een powerpoint wat een beetje de dagelijkse werking en de sfeer hier in Valier 4 weergaf. Na dit gezellig onderonsje, begaf iedereen zich naar Valier 2 waar iedereen zich tegood kon doen aan de uitgebreide kaasschotel en een lekker glaasje wijn.

Er hing een gemoedelijk sfeertje zodat het al snel laat werd! Zowel de familie, onze bewoners en de begeleiders genoten met volle teugen van deze avond!





Voedingssalon

Ik ben samen met Vicky en Johan naar het voedingssalon te Brussel geweest. We waren eerst en vooral bijna onze kaarten vergeten, nog een geluk dat ik er aan dacht, zodat we toch gratis binnen konden.

Eigenlijk is het geen echt voedingssalon meer, want ze verkopen veel meubels, fitnessstoestellen, beeldjes, sieraden en kledij. En voor de vrouw ook sjakosjen. Er is ook een sjaakosj gekocht met onverwachte afslag. Ik heb bavetjes gekocht voor mijn zus haar kindjes.

We zijn daar 's middags iets gaan eten, maar mijn balletjes in tomatensaus waren niet zo lekker, de saus was precies tomatenpuree.

We hebben na het eten nog wat rondgewandeld en juist voor we vertrokken, hebben we nog iets gedronken. De frisdranken waren in een echt Oostenrijks bierglas! En toen we thuiskwamen, was er koffie!

Dieter



Smakelijk!

Smakelijk!

Gilbert stelde voor om wafels te bakken in het dagcentrum. Zo gezegd, zo gedaan! De wafels waren heel lekker, we hebben allemaal goed gesmuld!

Naar aanleiding van dit voorstel hebben we een beurtroelsysteem ingevoerd zodat er elke vrijdag een eigen recept van een bezoeker klaargemaakt wordt. **Dit wordt smullen!**



Beestenboel

Deze zomer kwamen er weer een kip en een konijn logeren in de tuin van Valier 1.

Je vraagt je misschien af: 'Eén konijn en één kip, zijn die beestjes niet eenzaam?' Nee hoor! Onze logees maakten al snel vriendjes uit de buurt: elke dag kwamen er wel één of meerdere konijntjes op bezoek. Voorzichtig eens aan elkaar snuffelen of als wildemannen achter elkaar aanzitten; ze wisten zich wel te amuseren! En wij? Wij keken verwonderd mee en vragen ons nog steeds af waar die konijntjes in hemelsnaam allemaal vandaan kwamen?!



Jessica

Afrika!

Katia, Johan en Veronique hebben een bezoek gebracht aan de Afrikaanse winkel in de straat van het dagcentrum. We zijn hartelijk ontvangen en kregen een rondleiding in de winkel . Veel producten zijn bio en niet duur. **Als je in de buurt bent, moet je er zeker eens binnen stappen.**



Veronique

Sportiefje

Fietsen op de heide aan Huis Eygen in de herfstzon.



Walter, Walter en Guy op de fiets

Guy en ik zijn met ons twee gaan zwemmen naar Het Dolfijntje in Willebroek. Toen we in de gang kwamen, was het al lekker warm. Tijdens het omkleden werd ik met een lift op een bed van het zwembad gelegd om mijn badpak aan te doen. Zo reden Elfie en Katia dan met het bed naar het zwembad. Daarna werd ik met nog een andere lift in het water geholpen. Het water was lekker warm! Ik bleef in het water drijven, want er lag een net onder mij. Guy vond het ook leuk. Er stond ontspannende muziek op. Terwijl ik in het water dreef, oefende ik mijn armen en benen. Katia en Elfie wisselden telkens af. Dit zwemavontuur duurde ongeveer een half uur. **Guy en ik hadden een hele fijne dag!**



Guy en Carine genieten in het zonnetje aan zwembad 't Dolfijntje



Carine

Johan en Dieter op wandel aan de Wildermolen te Appelterre-Eichem



Johan heeft een nieuwe bril, maar ook nieuwe oorringen!





Bezoek van aartsbisschop Léonard

Aartsbisschop Léonard heeft gedurende 12 dagen het dekenaat Asse bezocht. Tijdens het bezoek stond het ontmoeten van mensen centraal. Wij waren dan ook vereerd dat hij op woensdag 19 november 2014 de tijd nam voor een bezoek aan De Valier. Tijdens dit bezoek stonden onze bewoners en bezoekers centraal.

We verwelkomden hem woensdagnamiddag samen met deken Marc Boulanger en pastoor Sven. Het bezoek startte met een algemene voorstelling van De Valier: vanwaar de naam, hoeveel huizen, wie woont er, hoe verloopt een dag, wat bieden we aan,... en een kennismaking met bezoekers van het dagcentrum.

Daarna brachten we een bezoek aan Huis Eygen: een rondleiding door het gebouw maar op de eerste plaats de ontmoeting met de bewoners van Huis Eygen. Na een glas water en stukje zelfgebakken cake, kende monseigneur Léonard reeds iedereen bij naam. De interesse van beide kanten was groot.



Daarna volgde een broodmaaltijd in Valier 2 en de ontmoeting van bewoners uit de andere Valierhuizen.

's Avonds was iedereen tevreden: tevreden bewoners met de individuele aandacht die zij kregen van het bezoek en fier over wat we hen konden laten zien!



Overlijden Johan Lemoine



Met spijt in het hart hebben wij op 19 juli 2014 afscheid moeten nemen van onze dierbare vriend en bewoner Johan.

Johan, de goedlachse paardenliefhebber, een sterk en moedig man!

Wij zullen hem missen.



Werkten mee aan dit nummer :

Fred Schaubroeck, Kathleen Straetmans, Sandy Praet, Jessica Van Den Berghe, Kris Le Compte, Tina Van Beveren, Vanessa De Backer, Svea Cornelis, Ann Van Boxtael, Greet De Geyseler, Sonja Foucart, Dieter Vanden Broeck, Veronique De Vogelaer, Carine Boelaert, Veerle Van Lijsebeth.

