



België-
Belgique
P.B. - P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

oktober, november, december 2015

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Breughel op bezoek in De Valier

Vanuit het idee eens iets te organiseren met medewerkers uit verschillende diensten groeide vorig jaar de Afrikadag. Een dag waarop bewoners/bezoekers samen met alle medewerkers deel namen aan allerlei activiteiten. Diezelfde dag werden er reeds plannen gesmeed voor een volgende editie. Ideeën voor nieuwe thema's waren reeds op alle locaties te horen.

2015 zou opnieuw een VALIERDAG kennen.

De oproep naar kandidaat medewerkers werd dan ook snel beantwoord.

23 april 2015: startvergadering

Rekenen op de weergoden, leek ons te riskant. Vandaar werd het idee gelanceerd om met z'n allen naar de Warande (cultureel centrum van Liedekerke) te trekken. Een telefoontje met de verantwoordelijke leverde ons, voor 2015, nog één data op waar het mogelijk was alle ruimten (grote zaal en vergaderzalen) te gebruiken.

En dan kon de brainstorm beginnen.

Cowboys en indianen, sprookjes uit 1000 en één nacht, muziek moest er zeker zijn, eten is ook belangrijk, volksspelen, BREUGHEL.

Met heel wat ideeën in ons hoofd (muziekinstrumenten uit die tijd, volksdansen, volksspelen, vlaai maken, iets met schilderijen, snoezelen rond het thema Breughel) werd de eerste vergadering afgerond.

De volgende vergadering begonnen we met een prospectie van de Warande. De verschillende ideeën kregen verantwoordelijken. Van dan af, kon iedereen, verder, vrij aan de slag.

Er volgden nog 2 vergaderingen waarbij al de ideeën op elkaar afgestemd werden en de praktische organisatie steeds meer vorm kreeg.

Vanaf half september kon je in de verschillende gebouwen, van alle rare dingen zien opduiken. Schildersmateriaal, oude potten en pannen, oude doeken, oude kledij, houten klompen,

Maandag 12 oktober om 8u, verzamelde het 'Breughelcomité' aan de Warande, met auto's en een busje volgeladen met materiaal. Eventjes was het spannend. Eén lokaal bleek dan toch niet beschikbaar te zijn. En de vraag, waar het groepje van de muziekinstrumenten zijn ding kon doen zonder lawaai overlast te veroorzaken aan de andere groepjes, zorgde voor wat discussie.

We geraakten er uit en de Warande geraakte helemaal in to Breughel.

Ondertussen kwamen ook op andere plaatsen in Liedekerke, medewerkers, bezoekers en bewoners in de Breughelsfeer.

Graag neem ik je mee doorheen deze dag.

Karin



Volkspelen

Zo rond 10u30 vertrok een deel van de feestelingen naar de Warande om zich aldaar te vermaken met volkspelen

Aangekomen aan de Warande werden ze opgewacht door een feestelijke, luidruchtige, muzikale, grappige, enthousiaste,bende.



Enmaal boven, konden ze zich uitleven aan de volksspelen.





Voor de nog thuisgebleven feestelingen, waren er ten huize van Valier 1, Valier 2, Valier 4 en HE ook volkspelen aanwezig.



Na het spelen van enkele spelletjes vertrok ook deze groep naar de Warande. Daar aangekomen werden ze net als hun collega's door deze zelfde bende van muziek en plezier opgewacht.

Breughelmaaltijd

Terwijl iedereen zich vol overgave op de volspelen stortte, was in de keuken kok Steven druk in de weer met het klaar maken van het Breughelbuffet.

Met assistentie van de mannen van de technische dienst werd alles overgebracht en feestelijke opgesteld in de Warande.



Het Breughelcomité zag dat alles goed was en maakte tijd voor een groepsfoto.



Stipt 12u kon iedereen beginnen aanschuiven aan het buffet.







Workshops

Na de maaltijd vertrok iedereen naar zijn workshop.

Workshop Volksdansen



Na een overheerlijke maaltijd werd het tijd om de benen uit te zwaaien. Heel wat danslustigen stonden klaar om te dansen als boeren en boerinnen. Al vlug had iedereen de danspasjes onder de knie: naar voor, naar achter, springen, ronddraaien, begroeten, wisselen van plaats, in de handen klappen, Het werd een uurtje vol lachende gezichten, blozende wangen en vele zweetdruppels.

Met dank aan iedereen om zo enthousiast mee te dansen!









Sonja

Workshop Vlaai maken

Het kookteam van de Breugheldag wou graag een activiteit die lekker rook en smaakte! Bovendien moest het over een recept gaan waarbij de hulpchefs zoveel mogelijk konden meewerken. Na wat zoekwerk kwamen we uit op heerlijke vlaai. Lekker op de boerham, klonk heel ambachtelijk, gemakkelijk om te maken en de geur... Om van te wagtanden! De kaneel- en speculoosgeur waren in ieder geval duidelijk aanwezig!



De begeleiders van het kookteam waren mooi uitgedost als middeleeuwse keukenprinsessen voor extra sfeer. In de keuken van De Warande (klein maar gezellig) konden we aan de slag! Kris en Herman van HE, Nadine en Jo van Valier 1, Bernadette van het dagcentrum, Eddie, Guy G en Freddie van Valier 2 en André van Valier 3 hadden hun buiken al goed rond gegeten tijdens de breughel maaltijd maar zouden een plakje vlaai ook niet afslaan. Eerst moesten ze alle ingrediënten (peperkoek, koekjes en speculaas) in stukjes breken. Samen met hun begeleiders werd er lustig gestampt en gebroken. Het klonk zelfs als een kleine percussiesessie. Nadien werd er nog melk bij toegevoegd en wat extra kruiden. De armspieren werden goed aangesproken tijdens het roeren want het werd een heuse brij. En toen mocht ons maaksel al in de microgolf. De geur was in ieder geval voortreffelijk! Iedereen kreeg wel zin in een plakje vlaai. Natuurlijk moest er ook nog een minder leuk klusje worden opgeknapt: de afwas! Gelukkig wilden Eddie en Nadine meteen meehelpen! Met de lekkere vlaaigeur nog in de neus konden we nog even nagenieten van de volksdans en al zijn ambiance.





Kristin

Workshop Schilderen

Deze workshop werd geleid door Katrijn, Hilde Garde en Gertrude. De 3 zussen van Breughel.

Als verassing voor hun broer, Pieter, maakten ze 2 replica's van zijn werken.

De toren van Babel

Aan de hand van allerlei dozen werd, deze samen met de deelnemers van de workshop, 3 dimensioneel, nagemaakt. Het was heel leuk om samen te werken aan zo'n monument. Als gevolg van tijdsgebrek op het moment zelf, werd hij later nog voorzien van ramen en deuren.



Vanessa

Boerenbruiloft

Brueghel was een levensgenieter. Hij ging graag naar bruiloften om te feesten. Hij schilderde al wat hij zag!

De boerenbruiloft is een bekend schilderij van hem.

Tijdens deze workshop speelden we met bierpotten en kruiken dit schilderij na, aan de hand van schaduwen op een groot wit doek. De rand van de schaduwen werd met verf overschilderd. Zo kwam er een kleurrijk modern schilderij tot stand.

Het was een leuke ervaring!

Een kruikje van Brueghel staat nu op mijn dressoir thuis als aandenken.



Gilbert

Workshop De Breughel stads muziekkanten.



Kris en Ik (Jessie) verwelkomde 10 muziekkanten elk zo speciaal, elk met hun eigen kun-
nen.

De ene al wat harder, de ander dan terug wat zachter.

Door deze melodieën te gebruiken en te mixen kwamen we uit op een mooi samen spel van elk zijn/haar
kunnen.

Het mooie was, dat iedere klank bloeide tot een pracht melodie.

Het enthousiasme en de grimassen op elk hun gezicht, fantastisch !

Op naar een volgende editie!



Jessie

Workshop BreughelSnoezelen



Op een maandagmorgen wordt de boerderijbus volgepropt met matrassen, kussens, schommelstoel en zachte dekentjes.

Al dat materiaal krijgt die dag een plaatsje in het donkerste vergaderzaaltje van zaal De Warande. Kampeer matrassen worden opgeblazen en kussens in grote overtrekken gestopt. Ballonnen en slingers met kerstlichtjes worden omhoog gehangen. Led-kaarsen brengen extra sfeer.

De stappers mogen op een matras gaan liggen met hun begeleider, rolwagens worden in kantelmodus gezet en een zacht dekentje geeft extra geborgenheid. Sfeervolle, zachte muziek weerklinkt tijdens het masseren van handen en het aanbrengen van het chocoladegezichtsmasker. Zowel de mannen als de vrouwen genieten van de extra aandacht. Er mag zelfs in slaap gevallen worden. Zowel bewoners als begeleiders worden er rustig van.

De tijd vliegt en al gauw weerklinkt zacht belgerinkel om iedereen terug wakker te maken.





Hilde G

Volksmuziek

Bij terugkomst van de workshops konden sommige nog eventjes mee genieten van de prestaties van de volksdanser.

Eénmaal uitgedanst (of toch niet) namen de muzikanten van Vrijspel ons mee in de sfeer van vrolijke volksmuziek. Spelend tussen de tafels, namen ze ons mee naar







Pieter Breughel zag dat het goed was en dankt van harte het Breughelcomité voor hun creativiteit, enthousiasme en inzet.

Nog meer foto's kan je terug vinden op de website van De Valier: www.devalier.be



*Verwen uw smaak- en geurpapillen
door een Brésor koffie te drinken.
U gaat een unieke sensatie tegemoet.*



Gemalen koffie van Brésor te koop aan 12 euro per kilo

Af te halen op het secretariaat in Valier 2,
Verlorenkostsraat 103, 1770 Liedekerke
tel.: 053/67.25.24

Werken mee aan dit nummer :

Karin Merens, Kristin Waterplas, Vanessa De Backer, Gilbert De Neef, Jessie Wauters, Hilde Geeraerts,
Veerle Van Lijsebeth

