



België-  
Belgique  
P.B. - P.P.  
1770  
Liedekerke  
BC 10374

# Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

april, mei, juni 2017

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

# *Inhoudsopgave*

<b>Voorwoord</b>	<b>2</b>
<b>Valierdag</b>	<b>3</b>
<b>Sjarabang</b>	<b>20</b>
<b>Nieuw leven op de boerderij</b>	<b>22</b>
<b>Nieuws uit valier 4</b>	
Naar de ijsshow!	23
Bloemetjes planten	24
Petanquen!	25
<b>Nieuws uit valier 1</b>	
Nieuwe bewoner in valier 1, welkom Bradley!	25
Jozef wordt 70 jaar.	26
Dansen!	27
Knutselen in valier 1	28
Pensioen Danielle	29
Enkele sfeerbeelden	31
<b>Nieuws uit valier 2</b>	
Magda was jarig!	32
Een verjaardagsuitstap voor Daniel en Steffi	33
<b>Nieuws uit huis Eygen</b>	
Een koetsrit op een heerlijke lentedag	34
Paasbrunch	35
<b>Paasviering</b>	<b>36</b>
<b>Nieuws uit valier 3</b>	
Een loge in valier 3	38
Uitstap naar de dino's	38
<b>Sportdag!</b>	<b>39</b>
<b>Nieuws uit het dagcentrum</b>	
Uitstap domein huizingen	41
Yoga	42
Ontspannen in het Dagcentrum	42
Op bezoek bij de koning	43
Petanque	43
Afscheid van Walter Billens	44
<b>Extra sfeerbeelden</b>	<b>44</b>
<b>Eetfestijn</b>	<b>45</b>

## Voorwoord

*Het was weer een druk voorjaar! De paasviering was nog maar pas achter de rug of daar kwam de werkendag aan! Een drukke dag vol leute en plezier! Tussendoor kon iedereen ook genieten van de uitstappen die her en der plaatsvonden, meestal vergezeld van een heerlijke of schuchtere lentezon.*

*De zomer is in zicht en dus ook de verschillende kampen, waar jullie in de volgende editie van het krantje uitgebreid verslag van kunnen vinden.*

*Geniet ondertussen van deze lente editie vol warme verhalen en foto's van onze prachtige bewoners en hun begeleiders.*

*Veel lees- en kijkgenot!*

*Het valierkrantjeteam!*





Maandag 24 april was het opnieuw zo ver, **Valierdag**.

Een dag waarbij bewoners/bezoekers en alle medewerkers, **samen**, 'iets' doen. Een dag, waar verbondenheid centraal staat.

Een groep van kandidaat organisatoren, kwam een half jaar voor data samen om te brainstormen. Na onderzoek van al de geformuleerde ideeën, werd het idee om iets te doen met beroepen, weerhouden. Een soort jobbeurs, .....**'werkendag'** werd geboren.

**Werkendag**  
maandag 24 april 2017



Via mails en affiches kwam het logo van werkendag in beeld. "Oei wa is da nu?". **"Is dit een actie van de vakbond?"**

....Vragen kwamen naar boven. Nieuwsgierigheid werd gevoed en enthousiasme steeg. De hoge verwachtingen die hiermee naar boven kwamen, zorgde voor de nodige stress bij verantwoordelijk werfleider.

Gelukkig kon deze rekenen op een geweldige ploeg van medewerkers, waardoor het 'glad strijken van de plooiën, zelfs niet nodig was.



Om 9u30 werd het onthaalbureau van werkendag geopend. De duo's (bewoner/bezoeker en een medewerker) werden vakkundig ingeschreven en doorverwezen naar een workshop waar ze hun talenten voor een bepaald beroep konden laten opmerken.



**Aanwezige beroepscategorieën:**



**Bakkerij**

Wassalon



Artiestenbureau





Sportclub



Schoonheidssalon



Alle kandidaat werknemers werden warm en gepast onthaald bij de werkgevers in hun workshop. Zij kregen een drankje met hapje en aangepaste kledij.



## De talentenjacht kon beginnen.

In de wasserij was het wel schrikken. De witte was werd gekleurde was.







In de sportclub werden kandidaat sporttrainers getest op verschillende vaardigheden.





In de bakkerij werd er gewerkt aan verschillende desserts.



In het artiestenbureau kwam het er op aan je showgehalte te tonen. Zang en danstalent was hierbij een belangrijk pluspunt.



Voor het toepassen van technieken ivm haartooi, nagelverzorging, zetten van tatoos en handmassage moest je in het schoonheidssalon zijn.



Bij het slagen van de opdracht, kregen kandidaat werknemers, een stempel op hun werkkaart.



Voor het middagmaal was de keuken van De Valier, voor de gelegenheid, omgevormd tot de 'voedselbank'.



Het was een eenvoudige en lekkere maaltijd, die een dubbel en dik applaus verdiende.



De tweede ronde kon starten. De duo's konden bij een andere beroepscategorie opnieuw hun talenten uitproberen en tonen. Ook hier kregen ze bij het slagen van de opdracht, een stempel op hun werkkaart.











Tijd voor ontspanning. Het muziekgroepje van begeleider Kris, Rockmasjien, zorgde voor ambiance tijdens de afterworkparty. Tijdens deze party kon de werkkaart ingeruild worden voor de 'werkdagsticker'.



**Het bewijs van positieve deelname aan de werkdag.**





*“Beter een buik van te drinken dan een bult van te werken”*



De volledige fotoreeks van de werkdag is terug te vinden op de website van De Valier :  
[www.devalier.be](http://www.devalier.be)

Karin

# Sjarabang

Naar jaarlijkse gewoonte gingen een aantal bewoners naar het kunstenfestival Sjarabang in Mechelen. Het is mooi om te zien hoe de bewoners zich inleven in de verschillende op maat gegeven workshops!





# *Nieuw leven op de boerderij!*

Boer Jan is papa geworden van 15 lammetjes!!! Eentje volgt hem op de voet.

**Superschattig!!!**



## Nieuws uit valier 4

### *Naar de ijsshow!*



Op vrijdag 21 april gingen Tommy, Cédric, Evelien en Omar naar de generale repetitie van de ijsshow Dreams van de bekendste schaatser van België, Kevin Van der Perren en zijn vrouw Jenna McCorkell. Kevin toonde dat hij de schaatser is met de beste sprongtechniek ter wereld op muziek van Disney. Kevin, Jenna en al de jonge nieuwe schaatstalenten waren uitgedost in disney karakters met veel glitter. Dit jaar was het de tiende verjaardag van de shows van Ice Fantillusion (deze vzw is opgericht door Kevin en geeft elke jaar jonge schaatsters de kans om te tonen wat ze kunnen voor groot publiek) Dus werd er nog eens afgesloten met een heus vuurwerk. Dat vond Tommy geweldig en zijn enthousiasme was niet weg te steken.

Daardoor kwam Kevin en Jenna ons na de show even begroeten als de 'waarschijnlijk de grootste fans' volgens zijn entourage. Ze kwamen vragen wat we van de show vonden. Heel sympathiek en onze bewoners waren wel even starstruck.

Hopelijk maken Kevin en Jenna volgend jaar nog een elfde editie want het smaakt naar meer!





# Bloemetjes planten!

Naar jaarlijkse gewoonte wordt valier 4 opgefleurd met kleurige bloemetjes! De tuinmannen van dienst deden hun best om er iets moois van te maken!



# *Petanquen!*

Onze mannen van de technische dienst waren dagen druk in de weer om de petanquebaan terug in ere te herstellen! Het duurde niet lang of ze werd plechtig ingewijd!



## *Nieuws uit valier 1*

### *Nieuwe bewoner leefgroep 1*

#### **Welkom Bradley!**

**Bonjour,**

**Moi, je m'appelle Bradley!**

**Dag iedereen, ik ben Bradley!**

Ik ben de nieuwe bewoner van leefgroep 1. Ik ben een knappe jongeman van 23 jaar.

Mijn ouders zijn franstalig, dus de begeleiders doen ook hun best om hier en daar wat frans tegen me te praten.

Het liefst van al wandel ik rond, op zoek naar voorwerpen die me intrigeren. Ook loop ik graag in de tuin rond, of ga ik graag mee wandelen.

Verder kan ik ook genieten van een handmassage en van fietsen met de elektrische fiets!

En wil je me volledig uit mijn dak zien gaan? Een goede dansplaat en ik ben vertrokken...

Ziezo, nu weten jullie al een beetje wie ik ben. Als je me nog beter wil leren kennen, kan je me steeds komen bezoeken in leefgroep 1.



Sandy en Bradley

# Jozef wordt 70 jaar



Op 19/05 was het eindelijk zo ver: het feest waar Jozef zo lang naar uitkeek; het feest voor zijn 70<sup>ste</sup> verjaardag.

Wekenlang op voorhand plande hij alles samen met zijn aandachtsbegeleidster Svea en met zijn broer Raymond zodat alles tot in de puntjes in orde zou zijn. En dat was het ook: na een receptie met een hapje en een drankje volgde het hoofdgerecht. Familie en vrienden van Jozef konden naar hartenlust opscheppen van het koud buffet met, uiteraard, frietjes. Nadien was er nog een stukje taart met ijs voorzien.

Als afsluiter konden we onze benen losgooien op de dansvloer.

**Jozef bedankt iedereen die aanwezig wou zijn op zijn feestje!**





## *Dansen!*

Elke donderdagvoormiddag is het in valier 1 “dikken ambiance”. De dansschoenen worden aangetrokken en onze beste dancemoves worden boven gehaald. Alle energie die we te veel hebben, kunnen we hier kwijt!





Sandy

## *Knutselen in valier 1*

Af en toe halen we in valier 1 de verfschorten eens boven en laten we onze tektalenten zien. De resultaten mogen er zijn!



Sandy

## *Pensioen Daniëlle*

Op 3 april “werkte” Daniëlle haar laatste werkdag. Zoals bij echte sterren werd ze die dag opgepikt aan het station van Liedekerke. Haar chauffeur nam haar mee terug in de tijd, terug naar 1989. Na een korte rondleiding in het gebouw waar ze de komende 28 jaar zou werken, nam ik haar mee naar de personeelsruimte. Daar wachtten haar collega’s van zoveel jaren geleden haar op met een verrassingsontbijt. Dat was leuk bijkletsen!

Nadien moest Daniëlle aan de hand van tips op de kamers van de bewoners enveloppen zoeken (bvb.: “deze bewoner is zot van paardjes” -> de eerste enveloppe is te vinden op Nancy haar kamer). In deze enveloppen zaten kleine opdrachtjes die ze tot een goed einde moest brengen om zo verschillende puzzelstukjes te bemachtigen. 1 van de opdrachten was bvb om op laatste functioneringsgesprek te gaan. Als ze de puzzelstukjes bijeen legde stond er een rebus op. Éénmaal deze opgelost was, had Daniëlle snel door dat ze in het Boemelcafé verwacht werd. Hier vond een verrassingreceptie plaats.

Na het middagmaal zijn we met alle bewoners nog een lekkere pannenkoek/wafel/ijsje gaan eten.





Laatste werkdag  
**Pensioen**  
doei doei!



Sandy

# Enkele Sfeerbeelden





## Nieuws uit valier 2



### Magda was jarig!

Magda vierde haar 70<sup>e</sup> verjaardag met de hele leefgroep op restaurant. Magda houdt van pasta met scampi's, dus kozen we voor een Italiaans restaurant in Ternat. Iedereen genoot van een aperitiefje en de lekkere pasta. Natuurlijk was er nog plaats voor een ijsje of een chocomousse. Heel de leefgroep genoot van het feest. **En Magda ..die straalde gewoon.**



# Verjaardagsuitstap naar Parai daiza voor Daniel en Steffi



Parai Daiza

# *Nieuws uit huis Eygen*

## *Een koetsrit op een heerlijke lentedag*

Wekelijks gaan onze bewoners paardrijden. En af en toe worden zij dan eens verwend met een ritje in de paardenkoets. Dan genieten we met z'n allen van de prachtige natuur en de gezellige sfeer in de koetstent. O wat is dat fijn.



# Paasbrunch

Het was weer zover, in april ging de jaarlijkse paasbrunch door. Smullen!

De bewoners genoten van een heerlijk paasbuffet. Dat bestond uit chocolade eitjes, gebak, kilo's heerlijk vers fruit, smoothies, en tal van andere lekkernijen. Wanneer de buikjes waren gevuld werden de lachspieren getraind. Onze begeleiding werd uitgedaagd tot een wedstrijdje Bunny Hop. Daarbij dienden deze dames zichzelf even voor schut te zetten met allerlei gekke opdrachten zoals eitjes uit een kom water halen met de mond, om dan daarna nog eens met het gezicht door de bloem te gaan. Lachen geblazen. **Onze bewoners genoten met volle teugen!**



# Paasviering



VIERING





## Nieuws uit valier 3

### Een logé in valier 3



In de maand april kregen we in de weekends een logé van de boerderij op bezoek. Het lammetje sliep in ons tuinhuis en overdag mochten we het een flesje melk geven. Ook lieten we het regelmatig in de tuin lopen. Dat vond het lammetje heel leuk, het sprong in het rond en volgde ons overal. Omdat het zo schattig was, kreeg het ook veel knuffels van ons, en gaf het kusjes terug.



Kris Le Compte en Muriel

## Met de trein naar de dino's



Op 2 mei vertrokken Johan, Stef, stagiair Flor, Muriel en ik met de trein naar het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Om 10h kwamen we toe, we bezochten eerst de tijdelijke tentoonstelling over vossen, vogels en de dieren uit de tuin en bos. Nadien gingen we naar de dino's kijken. Er waren grote dino's en kleine bij. Daarna gingen we een broodje eten. Als laatste, gingen we naar de tentoonstelling van de mensen kijken. Wisten jullie dat we van de apen afstammen? Het was heel leuk om te zien hoe we er vroeger uitzagen! Als afsluiter dronken we nog een koffie en aten we een dessertje. En dan was het tijd om terug huiswaarts te keren met de trein



Kris Le Compte en Muriel.

# Sportdag!

Er wordt ook flink aan beweging gedaan in De Valier!







# Nieuws uit het dagcentrum!

## Uitstap domein Huizingen

Zo rond een uur of 10 zijn we met z'n allen vertrokken richting provinciaal domein Huizingen. Dieter, Marlies, Veronique, Gilbert, Guy, Lena, Mady, Elfie, Katia en Sonja waren van de partij.

Eens aangekomen stond er een treintje klaar om met ons rond het domein te rijden. Gilbert zat op de mooiste en ruimste plaats. We konden alle mooie bomen bezichtigen die we op ons pad tegenkwamen. De boshyacinten stonden in bloei. We reden alsmaar hoger en hoger. Op de top was er een openlucht zwembad en we hadden geen zwemkleden mee, spijtig. 's Middags hebben we dan genoten van een lekkere picknick met een drankje naar keuze en ook de zon was van de partij. Na de heerlijke picknick gingen Dieter en Katia met een trappelbootje te water, het was eerder fietsen dan varen. Direct daarna gingen we het pluimvee bewonderen. Het was niet alleen pluimvee dat de klok sloeg, er waren ook enkele konijnen.

Toen begon het stilaan tijd te worden om huiswaarts te keren.



Dieter

# Yoga

Wat hebben we heerlijk kunnen ontspannen bij de yoga in huis Eygen. Evelien liet ons helemaal uitrekken en we voelden al onze spieren. Volledig relaxt keerden we terug naar het dagcentrum.



**Guy en Marlies tijdens yoga**

## *Ontspannen in het dagcentrum*



**Gilbert**

## *Op bezoek bij de koning*



Lena, Marlies en Guy trokken op een dinsdag naar de serres van de koning om de mooie bloemen te gaan bewonderen. Er stonden op het domein overal militairen klaar om ons de hellingen op en af te duwen. Dat was een ervaring die we niet snel zullen vergeten.



## *Petanque onder een stralende lentezon*



# A fscheid van Walter Billens



Lieve Walter,

Je was een vriend van ons allen, die we gaan missen als sfeermaker en grapjas.

*Goodbyes*  
are not forever,  
are not the end,  
it simply means  
*I'll miss you*  
until we meet again.

## Nog enkele sfeerbeelden



*De Vriendenkring en VZW De Valier  
nodigen jullie uit op hun*



# *31ste eetfestijn*

*in de vernieuwde zaal*

*Feestzaal "Berkenhof"*

*Stationsstraat 262*

*1770 Liedekerke*

**Wanneer ?**

**Vrijdag : 20 oktober 2017 van 18u tot 22u**

**Zaterdag : 21 oktober 2017 van 18u tot 22u**

**Noteer alvast deze datums ! Jullie zijn van harte welkom !**

