



België-
Belgique
P.B. - P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

januari, februari, maart 2017

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
De sint is in het land!!!	3
Nieuws uit Valier1!	
Uit het oog, maar niet uit het hart!	8
Feestvarkentjes in valier1	9
“Hartig” boemelcafé.....	10
Nieuws uit huis Eygen	
De kerstvrouw in huis Eygen	11
Een deugddoende winterwandeling!	13
En valier3 dansten erop los....	14
Kerst in de Valier	14
Feest in Valier 4	
Kerst	20
Verjaardagsfeestje Frank	21
Carnaval in de Valier	22
Bart en de alpacca's	24
Paardrijden in de Valier	24
Bewegen op zolder	26
Nog enkele sfeerbeelden van een warme winter en een ontluikende lente.....	27
Overlijdens	29
Evenementen	31

Voorwoord

De winter loopt op zijn laatste benen.

Eens buiten zonder jas was al eens mogelijk en achter het hoekje kon je al een voorsmaakje krijgen van wat de zon al in zijn mars had ! Hoe leuk ook de lente kan zijn, het was een fijne winter met een aantal leuke momenten zoals het bezoek van de sint, het kerstfeest en een aantal toffe uitstappen.

Maar het leven is niet altijd één groot feest en de overlijdens van Sie, Mieke, Willy en Carine laten ons stilstaan hoe belangrijk het samenzijn is, niet alleen bij leuke dingen, maar ook bij innig verdriet.

Maar laat deze editie een ode aan het leven zijn, samen met de ontluikende lente...



Het is weer lente

Vogels bouwen nieuwe nesten.
Mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is!



De sint is in het land!!!!

Niet alleen voor de bewoners maar ook voor het personeel en hun kinderen is het bezoek van de sint **een spannende gebeurtenis!!!**







De
**Echte
Sint**







Nieuws uit Valier 1

Uit het oog, maar niet uit het hart !

Afscheid nachtbegeleider Doris :

Na heel wat jaren vol inzet neemt nachtbegeleider Doris afscheid van ons om ergens anders aan een nieuw avontuur te beginnen. Dit konden we binnen Valier 1 niet zomaar laten voorbij gaan. We nodigden Doris uit om samen met ons nog een tasje koffie en een lekker stuk taart te komen eten. Bart mocht hierbij een geschenkje afgeven.



Feestvarkentjes in Valier1



Er was in januari ook een verjaardagsfeestje voor 2 jarigen in Valier 1!

Bart mocht 30 kaarsjes uitblazen en Ida mocht er maar liefst 72 uitblazen!

'Ons Ida' vond het feestje alvast dik geslaagd!



“ Hartig” boemelcafé”



En daarmee was het feesten nog niet gedaan...
Woensdag 8 februari was het ‘Hartverwarmend Boemelcafé’.
Gezellig genieten van een drankje met een lekkere cupcake, en een leuk muziekje, allemaal in het thema van Valentijn!



Om onze harten van te doen smelten!



Nieuws uit huis Eygen

De kerstvrouw in huis Eygen

In huis Eygen hadden ze dit jaar bezoek van een kerstvrouw in plaats van een kerstman!



Merry Christmas
www.craftsusa.com



Een deugddoende winterwandeling!



En Valier 3 dansten er op los...

Op 8 februari was het opnieuw tijd voor een Boemelcafé.

Omdat het bijna Valentijn was, was deze keer het thema hartjes (hartverwarmend)

Ik speelde muziek tussendoor. Ze hebben op van alle soorten liedjes gedanst.

Zoals Laura Lynn, de Romeo's, Will Tura tot zelfs K3

Er waren ook lekkere cakejes, versierd met hartjes.



Rond 16-17u hebben we hotdogs gegeten. Er waren ook biertjes, ik heb er ook eentje gedronken.

Rond 18 u gingen we terug naar De Valier. Ik ben te voet naar Valier 1 vertrokken om alles klaar te zetten.



Kris le compte (& Muriël)

Kerst in de Valier

Er was een kindeke geboren op aard...

Op 15 december 2016 was het onze jaarlijkse kerstviering. Dit jaar ging ze nog eens door in de Sint-Niklaas kerk te Liedekerke.

We werden eerst welkom geheten door 2 engelen (Bart & Muriël). Pastoor Sven

las dan eerst een tekstje voor over jezelf eens in de spiegel bekijken. Het is be-

langrijk dat we onszelf en de anderen zien zoals we echt zijn. Er lagen ook spie-

geltjes op de stoelen zodat we allemaal samen in de spiegel konden kijken. Naar onszelf en naar elkaar.

De viering begon met Mie, die de verteller was. Karla en ik waren verkleed als soldaten en we stuurden

Jozef en Maria weg uit Bethlehem. De bewoners uit Valier 1 waren de herbergiers. Zij wouden Maria

(Sandy) en Jozef geen onderdak geven. De bewoners uit Valier 3 waren de engelen die Jozef en Maria

het goede nieuws, dat ze een kindje gingen krijgen met de naam Jezus, brachten. Nadien kwamen de

herders uit Valier 2 kindeke Jezus bewonderen. Dit jaar was die eer voor Ruben, het kindje van Sandy uit

Valier 1. De koningen uit Valier 4 brachten goud, mirre en wierook mee als cadeautjes.



De Animagroep deed hun werk om alles goed in elkaar te steken en zorgde er ook voor dat de kerk mooi versierd was. Als afsluiter was er chocomelk, jenever en lekkere chocolaatjes. Hopelijk zien we jullie allen terug met onze Paasviering in april (18 april, verdere info volgt nog)!





Kerstviering







Feest in Valier 4

Kerst

Ook in Valier 4 werd er lekker gegeten na de kerstviering.....



Verjaardagsfeestje Frank!

GELUKKIGE VERJAARDAG



Proficiat!

Carnaval in de Valier !



Het is weer tijd voor een polonaise.

Op donderdag 23 februari was het weer van dat... we werden in de Warande verwacht voor weer een fantastisch carnavalbal. De hele week knutselde Kim, onze stagiair er met ons op los, want het thema was Gemaskerd Bal. Ze voorzag ons allemaal van een mooi masker.

André was geschminkt in een clown, Sonja een prinses en er liep ook nog een piraat rond. Maar dit bleek Albert te zijn. We zagen het al helemaal zitten!

De zaal was heel mooi versierd, overal lagen en hingen maskers. Eerst kregen we een lekker aperitiefje voor het 30-jarig bestaan. Daarna aten we nog hotdogs. Zo waren we opgewarmd voor het optreden van de enige echte Christoff.

De ambiance zat er goed in. **We hadden helemaal geen zin om naar huis te gaan.**



Carnavalbal





CARNIVAL



Bart en de alpaca's

Elke maandag wachten de alpaca's (maar ik noem ze alpata's :-)) op mij. Ik geef ze graag eten. Ze eten uit de kommetjes die ik vasthoud. Ik moet wel wat door de modder rijden om op hun wei te geraken, maar dat heb ik er voor over. Ze zijn heel lief.



Paardrijden in de Valier

Dag allemaal! Hier een kort verslagje van het paardrijden.

Elke dinsdag trekken we naar de manege "Hof Van Mulders". Als we toekomen in de manege moeten we eerst zien dat Bowie (de naam van ons paard) netjes geborsteld en gekamd wordt. Sommige bewoners kunnen dit heel goed.

Kristin maakt het paard "rijklaar" en zadelt het op.



Dan kunnen we aan het echte werk beginnen!!!



Nadine en Helga moeten ook oefenen voor het paardrijden op de specials olympics. Dus af en toe wordt het een beetje moeilijker gemaakt! Dan moeten ze slalommen tussen kegels, het paard stil houden voor 4 seconden en balletjes in een net gooien, ringen gooien over kegels en nog zoveel meer!



Dravende groeten,
Kristin en Dorien

Bewegen op zolder

Op de zolder boven Valier 4 kan het wel eens daveren!

*Bewegen?
Gewoon doen!*



Nog enkele sfeerbeelden van een warme winter en







Sieke,

Na 18 mooie jaren bij ons gewoond te hebben, moesten we in januari afscheid van jou nemen.

In onze gedachten leef je echter verder: jouw gevatte uitspraken in het mooi Aalsters dialect, jouw moederlijke aandacht voor jouw medebewoners, het meeleven met het familiegebeuren van de begeleiding en jouw genot in de kleine dingen des levens. Het zal ons allemaal bij blijven. We zijn dan ook dankbaar voor de unieke herinneringen die jij ons nalaat. Daarom zeggen wij nu tegen *jou*, zoals *jij* al die tijd tegen ons: "Merci e, maan!"



Bewoners en begeleiding van Valier 2

Jammer genoeg moesten we in huis Eygen alweer afscheid nemen van één van onze bewoners.

Willy De Middeleer
Geboren op 24/04/1941 en overleden op
5/01/2017

De gedachte dat je nu gelukkig bent
verzacht de pijn.
De gedachte dat je nog altijd
bij ons bent,
verzacht het leed.
Maar de gedachte aan jou,
doet ons beseffen
hoezeer we je missen.



Op donderdag 16 februari 2017 nam Valier 1 afscheid van Mieke Moens.

Ik hou van je glimlach,
jij van je bolletje.
Ik geniet van je
vrolijke blik,
jij van bloemetjes.
Een dikke pip,
een zacht kusje.
Nooit zo dichtbij
een engel, jij.

Voor M.M.
Hilde febr. 2017



Lieve Carine
Je aanstekelijke lachsalvo's
Je positivisme
Je manier van in het leven staan
Je oog voor detail
Je bezorgdheid naar anderen toe
Je levenslust en levenskracht
Ze blijven een inspiratiebron voor ons allen!
Carine, het was een voorrecht jou te leren kennen!!

Carine Boelaert
(Dagcentrum Eygen)
° 14/10/1962
+ 13/03/2017



*Er is niets dat voorgoed
verdwijnt als men
de herinnering bewaart*

Evenementen

12e Valierquiz

Vrijdag 16 juni 2017

Inkom 19u—Start 19u30

Prijs = **20 euro per team van 4 personen.**

Plaats : PPK, Molenstraat 26, Roosdaal-Pamel

Inschrijving gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van De Valier : **BE50 7755 9166 0918.**

Gelieve als mededeling te vermelden **“Quizavond + naam van het team”**



Jaarlijkse Barbecue

VZW De Valier, dienstverleningscentrum voor volwassenen met een handicap en het oudercomité nodigen u vriendelijk uit op hun **jaarlijkse BBQ.**

Zaterdag 17 juni 2017

Start vanaf 17u

Plaats : PPK, Molenstraat 26, Roosdaal-Pamel

U hoeft geen kaarten op voorhand te bestellen. De bbq's worden warm gehouden tot 22u.

