



België-  
Belgique  
P.B. - P.P.  
1770  
Liedekerke  
BC 10374

# Het Valierkrantje

## In Memoriam

Ere-notaris Paul De Ruyver

° 2 augustus 1925 + 5 maart 2014



Ere-notaris Paul De Ruyver is één van de pioniers van vzw De Valier. Hij was als lid van de raad van bestuur sinds 1977 en tot voor een paar maanden een sterke pijler van de vzw.

Zijn stipte aanwezigheid op alle vergaderingen, zijn luisterend oor in moeilijke situaties, zijn inzet, zijn betrokkenheid, zijn engagement en opvolging van gemaakte afspraken, zijn mildheid en zijn beslissingstalent zullen ons altijd blijven en inspireren voor de toekomst van vzw De Valier.

Lentevogels zullen fluiten op de boerderij en in de tuinen van onze huizen, hun lentezang zal weerklinken ieder jaar opnieuw als ons danklied over de dorpsgrenzen heen.

Fred Schaubroeck,  
Voorzitter vzw De Valier

Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

januari, februari, maart 2014

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

# Inhoudstafel

Voorwoord	2
Beurzen en expo's... voor elk wat wils!	
Kiezen, starten en wegwezen... Autosalon 2014	3
Yihaa! Flanders Horse Expo	4
Batibouw	5
Oiljst carnaval	
Sympathisanten alom!	6
Boemelcafé – Valentijnseditie	8
met liefde beleefd en verteld door...	
Kris Le Compte en alle andere hartendiefjes!	
Proficiat!	
Op babybezoek...	11
Buitengewone ervaring	
Contact – clowns in valier 1 en 2	12
Het dagcentrum stelt u voor...	14
Vicky	
Jan	
Huis Eygen verwelkomt	14
Serge	
Terugblik	
Nieuwjaarsfeestje van het dagcentrum	15
Koken op vrijdag	15
In het leven geroepen	
Praatgroep dagcentrum	16
In de gloria	
Huis Eygen zet de jarigen in de bloemetjes...	16
én de T.V.!	17
Valier 1 viert ook feest!	18
Min moaten, min moaten, wik zoek doen zonder hider?	
Say what?! Optreden Flip Kowlier!	21
Sportiefje	
Fietsen	22
Schaatsen	22
Onstpan – je	
Sauna	23
Creatiefje	
Fotoshoot De Mannenclub	24
Sfeerbeelden	
Lammetjes	26
Afscheid nemen ...	28
Barbecue en quiz	29

# Voorwoord

Beste lezer,



De natte dagen blijken wat te vervagen. De lente is weer in aantocht. Van het ene seizoen huppelen we vrolijk in het andere, met op onze weg allerhande belevissen zowel in De Valier als erbuiten.

Onze bezoekers en bewoners nemen jullie graag mee door wat hen de afgelopen maanden zoal heeft bezig gehouden. Allen schreven en fotografeerden ze er gretig op los! Met als resultaat een nieuwe editie van Het Valierkrantje, een *nieuw "beleef – het – mee" – krantje!*

Geniet van wat je leest en ziet! En eveneens van het mooie zonnetje in het verschiet!

Het Valierkrantje – team



# Beurzen en expo's ... voor elk wat wils !

## Kiezen, starten en wegwezen !



Op vrijdag 24 januari trokken Gert-Jan, Cédric, Guy B, Guy G en Jozef richting het autosalon om de nieuwste wagens te gaan bewonderen. We trokken van paleis naar paleis zodat we zeker alle wagens gezien zouden hebben!



In paleis 12, die met de dure en meest exclusieve auto's, gaven we onze ogen goed de kost. Zo een auto van hier zouden we wel mee naar huis willen nemen!



Eenmaal gekozen, moest de auto natuurlijk ook uitgetest worden of hij comfortabel zit. En dat deden we dan ook!



Tina

**FLANDERS  
HORSE  
EXPO**

## Flanders Horse Expo

Op vrijdag 28 februari gingen Omar, Nadine, Nancy, Paul F, Steffi en Mieke naar de paardenbeurs in Gent.

We kregen ook de kans om de paardjes te aaien. Het paard kon Steffi's muts wel smaken.



Er was een springwedstrijd en ook een demonstratie western rijden. Het paard stopte vlak voor onze neus. Het zat bijna op Steffi's schoot tot groot jolijt van Stef zelf.



Er was ook een lederstand waar je mooie cowboyattributen kon kopen. Paul testte alvast de zetel voor u uit. Goedgekeurd ! Nadine vond de standbeelden van oude hoefijzers erg mooi.



Tina, Tamara en Kristin

## Batibouw

**BATIBOUW 2014**  
Brusselse Expo 20/02 - 02/03/2014



Ik ben samen met Jonathan, Katia, Walter, Gilbert en Johan naar Batibouw geweest.

We zijn vertrokken aan de hal van de keukens, dan zijn we naar de hal van de verwarmingsinstallaties gegaan. Ik ben daar oud-collega's tegengekomen. Die hebben ons getrakteerd op cava! Ik was vroeger chauffagist, daarmee kende ik daar veel mensen. Als ik mijn babbeltje gedaan had, hebben we een broodje gegeten en iets gedronken. Daarna zijn we nog naar de hal van de dakpannen en bouwmaterialen geweest. Dan zat onze dag er al op.

En nu wachten tot volgend jaar, want dan ga ik graag terug!

Georges

# Oiljst Carnaval!!!

## Sympathisanten alom Valierhuizen en Huis Eygen

Op carnavalsmaandag was het goed weer, dus trokken we met Omar, Evelien, Bart, Christianne, Heinke en Jan naar de ajuinenstad.



Iedereen was mooi uitgedost zodat we niet uit de toon vielen. Hoe zotter, hoe beter!



De stoet was geweldig! De wagens waren groots en de kostuums kleurrijk. Van al dat kijken kregen we een hongertje. Daarom gingen we naar de kermis voor echte "smaabollen" van Delforge. Mmmmmmmhhh heerlijk!



Tina en Kristin

# Foto's carnavalstoet Aalst met Huis Eygen





# Boemelcafé—Valentijnseditie



## Happy Valentine

In februari stond het boemelcafé volledig in teken van de liefde! En dat was er aan te zien: er werden kwistig knuffels en kussen uitgedeeld en er werd heel wat afgedanst met elkaar! Af en toe werd er zelfs een liefdevolle serenade gezongen. Kijk zelf maar:

Jessica

## Dinsdag 11/02/2014

Ik heb alle soorten muziek gedraaid. Rond 16u30 kregen we lekkere hot dogs. Tot 18 uur duurde het feestje.

Daarna gingen we terug naar Valier 3.

Er werden foto's getrokken en veel gedanst op de leuke muziek.







Kris Le Compte

# Proficiat !

## Op babybezoek



Een paar weken geleden kregen we groot (of eigenlijk heel klein) bezoek in Valier !

Elke kwam op bezoek met haar kersverse dochter. De kleine Loya werd door iedereen bewonderd, iedereen wilde haar wel eens van dichtbij knuffelen.

Een dikke proficiat met je prachtige dochter Elke!



Jessica

## Buitengewone ervaring

### Contactclowns in Valier 1 en 2

De clown uithangen

In Valier 2 kwamen er twee 'contactclowns' op bezoek.

Met allerlei grappen en zotte fratsen, probeerden zij contact te maken met alle bewoners. En de clowns hebben nogal hun best gedaan! Want amai, de bewoners hebben zich van hun beste kant getoond: de anders altijd verlegen Hans hielp de verlegen clown meteen van zijn angst af, door hem een dikke knuffel te geven. Mieke ging nog een stapje verder, zij gaf de clown meteen een dikke zoen! Jos hing dan weer zelf de clown uit; die had al snel een hoed van één van de clowns te pakken. En Miet? Die stond er bij, keek ernaar en vroeg zich duidelijk af 'Wat zijn die twee hier toch allemaal aan het doen???'

Met andere woorden: die twee gekke clowns mogen wat ons betreft zeker nog eens terugkomen!





Jessica

## ***Het dagcentrum stelt u voor ...***

### **Voorstelling nieuwe bezoekers**

**Ik ben Vicky Cooman, 30 jaar oud.** Ik woon in Kerksken, samen met mijn man Tom en mijn zoontje Mauro van 4 jaar. 4 jaar geleden werd vastgesteld dat ik kinderkanker had, dit is een hersentumor. Mijn zoontje was toen net een jaar geworden. Operatief is de tumor volledig verwijderd, maar desondanks zit ik in een rolstoel. Deze zomer ben ik getrouwd met Tom en hebben we er een schitterend feest van gemaakt. Ik kom op maandag en donderdag naar het dagcentrum, vooral voor het sociaal contact. Ik speelde vroeger volleybal en ga nu nog elke dinsdag naar de training kijken. Vroeger interesseerde het veldrijden me niet en nu ben ik hevig supporter en zit ik graag achter de computer.



**Vicky**

**Ik ben Jan Rousseau,** geboren in de mooie stad Lier, maar nu woon ik in Ternat met m'n vrouw Greta. Ik word blij van goeie jazz muziek want ben zelf nog muzikant geweest en ik speelde gitaar en trad op in verschillende bandjes. Ik heb vroeger veel gereisd. New York vind ik een fantastische stad. Ik heb een digirecorder en werk met een spraakcomputer om te communiceren. Ik hou van Grieks eten en ga graag op stap.



**Jan**

## ***Huis Eygen verwelkomt !***

### **We verwelkomen een nieuwe bewoner in huis Eygen: Serge**

Serge is 47 jaar en afkomstig uit Koksijde. Het is nog even aanpassen aan het dialect zowel voor ons als voor hem. Serge is een vlotte man die zich snel aanpast en goed overweg kan met de mensen waar hij nu mee samenwoont.

**Welkom Serge!**



# Terugblik

## Nieuwjaarsfeestje



Op 17 januari vierden we ons nieuwjaarsfeest achter de kerk van Muilem, in zaal Ommeganck. Bijna alle bezoekers waren van de partij. Ook de familie was uitgenodigd en goed vertegenwoordigd.

We dronken cava als aperitief en bij het eten konden we kiezen wat we wilden. We konden smullen van een lekkere kaasschotel, maar ik heb niet veel gegeten, want kaas vult goed.

Michel is komen optreden, samen met Dieter. Walter speelde op de trommel en Georges op de tamboerijn. Dieter heeft heel mooi gezongen!

Na de muziek hebben we onze cadeautjes uitgedeeld. Ik kreeg koeken en cava van Vicky. Santé! Als de pakjes uitgedeeld waren, hebben we nog een stukje taart gegeten.

**Het was een plezante dag!**



Gilbert

## Njammie!!

Op vrijdag koken we zelf en zoeken we steeds mensen die mee helpen om te snijden.

Ook Pierre moest er aan geloven, wat een nieuwe man!





## ***In het leven geroepen***

### **Praatgroep dagcentrum**



An en Katia hebben in het dagcentrum een praatgroep opgericht. Het is de bedoeling dat de bewoners in groep over verschillende onderwerpen praten en discussiëren. De onderwerpen zijn uiteenlopend gaande van de actualiteit tot praten over iemand voor wie we een grote bewondering hebben. Taalspelletjes komen ook aan bod. Ieder mag zijn eigen mening zeggen en de anderen kunnen dan commentaar geven. Het is dus van belang om naar de anderen te luisteren. Ik vind het altijd een aangename namiddag. Je leert je medebewoners beter en op een andere manier kennen. De discussies zijn soms pittig, soms wat emotioneel, maar er wordt ook veel gelachen.

Ik hoop dat we nog veel aangename namiddagen mogen beleven.

**Bedankt aan Régina, Carine, Gilbert, Walter, William, Dieter, Josée van Valier 3 en ook aan An en Katia om alles te organiseren en in goede baan te leiden.**



Véronique

## ***In de gloria***

### **Huis Eygen zet de jarigen in de bloemetjes ...**

**De jarigen in huis Eygen van januari tot en met maart:**

FEBRUARI : 18<sup>de</sup> Etienne

27<sup>ste</sup> Herman Lemmens

MAART: 1<sup>ste</sup> Johan

18<sup>de</sup> David

26<sup>ste</sup> William



# Lang leve de TV! – Uitstap Gent



Gingen mee op stap: Raymond, Kris en Herman Van der Smissen.

We brachten 20 Februari 2014 een bezoekje aan de EXPO van 60 jaar TV in Gent. Het was een regenachtige dag maar daar hadden we geen last van. We wandelden door de decors van de jaren heen en konden poseren in de decors van verschillende bekende programma's zoals 'Fc De kampioenen', 'Thuis', 'Volt', 'Joske Vermeulen'... Het was ook mogelijk om het journaal of het weer te presenteren. We hebben samen heel hard gelachen.

Nadien zijn we iets lekkers gaan eten en deden we nog een leuke wandeling door Gent om de dag af te sluiten.



# Valier 1 viert ook feest !



Happy Birthday to you...

Er werd de afgelopen weken weer serieus gefeest in Valier 1! Hans, Helga, Bart, Ida en Christiane vierden hun verjaardag. En daar horen natuurlijk veel cadeautjes, taart en plezier bij! De jaringen genoten van alle aandacht, en de rest deed gewoon gezellig mee!

**Nogmaals gefeliciteerd allemaal!**







Jessica

# ***Min moaten, min moaten, wik zoek doen zonder hidder ? Say what ?***

## **Optreden van Flip Kowlier in Ancienne Belgique**

Zaterdagavond 1 Maart zijn we (Johan, Raymond, Serge en David) naar Brussel gegaan voor een optreden van Flip Kowlier. Dankzij 15 jaar Intro VZW kregen wij de mogelijkheid om hier aan deel te nemen en daar hebben wij met volle teugen van genoten.

We zaten op de eerste rij en de teksten werden vertaald van het 'west vloams' naar het 'vlaams' op een groot scherm.



# Sportiefje

## Fietsen

Johan, Gilbert en Jan op de elektrische fiets van Huis Eygen. **Trappen maar!**



## Schaatsen liedekerke - Glad ijs is een paradijs



Schaatsers : Godelieve, Willy, Veerle, Johan, Raymond, Etienne

Op 5 februari heeft Huis Eygen zich begeven op glad ijs. We trokken erop uit naar de schaatsbaan om ons eens goed te laten gaan. Het was een fijne voormiddag, we hebben heel wat afgelachen. Godelieve werd omgedoopt tot elektrisch trekpaard van Raymond. Etienne kon moeilijk het evenwicht bewaren maar dankzij het 'sleetje' heeft hij ook veel plezier gehad. Raymond is een aantal keer gevallen, gelukkig heeft hij zonder breuken de schaatspiste verlaten.



## Ontspan—je : sauna

### Onder het motto: “het moet niet altijd hard werken zijn”

Op 30 januari wouden Henri, Hilde en Herman Lemmens – na de zware nieuwjaarsperiode - eens loskomen van de drukte van alledag en dit samen met Veerle en Lien (begeleiding).

Het spreekt voor zich dat we dringend het nieuwe saunacomplex 't Lavendelhof in Zottegem eens moesten uitproberen en beoordelen! We dompelden ons onder in het verkwikkende water en konden ons drempelloos ontspannen. Het was dan ook veel te snel voorbij, .. maar geen zorgen: **het smaakt naar meer!!!**

WELLNESS





## De "CREATIEVE MANNENCLUB" :-)

Op dinsdagnamiddag zijn het enkel creatieve mannen die het atelier bevolken. Hilde crea moet dan haar mannetje staan :-)

Bart zei zo eens *"Het zijn hier allemaal schone mannen hé"*, waarop Hilde antwoordde *"Ja, nog een sigaar en een cognac, en het plaatje is compleet"*. En daaruit ontstond het idee om eens iets anders te doen dan crea, nl. een fotoshoot met sjiek geklede mannen en wat verkleedattributen.

Zoals je kan zien waren er ook sigaren en cognac ( geen echte natuurlijk).

Bart, André, Polle, Freddy en Heinke





# Sfeerbeelden

## Lammetjes





# Afscheid nemen...

We namen afscheid van Jacqueline Pardaens, France Beeckman en Joseph Vanderveken.

AFSCHIED

AFSCHIED NEMEN  
IS MET ZACHTE VINGERS  
WAT VOORBIJ IS DICHTDOEN  
EN VERPAKKEN  
IN DE GOEDE GEDACHTEN  
TER HERINNERING...



Jacqueline was een sociale, warme vrouw die voor iedereen in de weer was. Ze had het knutselen in haar vingers.



France kwam op dinsdag naar het dagcentrum. Ze zong graag en nam deel aan het Huisorkest. Ze luisterde liefst naar Franse chansons.



Zonder veel woorden, bracht je een positieve noot in de groep. Met een simpel gebaar kon je tonen hoeveel vriendschap je voelde voor je medebezoekers.

## We zullen jullie missen !

# SO YOU THINK YOU CAN **QUIZ**

## **Quizavond De Valier**

**vrijdag 20 juni 2014**

**Inkom 19u - start 19u30**

**PPK**

**Molenstraat 26**

**Roosdaal-Pamel**



Inschrijving gebeurt via overschrijving van **€16**  
per team van **4 personen** op het rekeningnummer

van De Valier: **BE50 7755 9166 0918**

Gelieve als mededeling te vermelden

**“Quizavond + naam van het team”**



**Wij verwelkomen jullie  
op onze jaarlijkse barbecue  
die doorgaat zaterdag 21 juni 2014**

**vanaf 17 uur**

**in het PPK**

**Molenstraat 26 te Pamel.**



We vieren het 20-jarig bestaan van het Huisorkest De Valier.

Optreden op 27 april 2014 om 15u  
in CC De Warande te Liedekerke

Inkom 5 €

Kaarten via 053/67.25.24 of [info@devalier.be](mailto:info@devalier.be) of aan ingang.

Meer info op [www.devalier.be](http://www.devalier.be)



## Werkten mee aan dit nummer :

Tina Van Beveren, Tamara Herzeel, Kristin Waterplas, Georges Leuckx, Jessica Van Den Bergh, Kris Le Compte, Gilbert De Neef, Véronique De Vogelaer, Fred Schaubroeck, Evy De Lange, Veerle Van Lijsebeth