



België-
Belgique
P.B. – P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

juli, augustus, september 2016

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Inhoudstafel

Voorwoord	2
De zomer van Valier 1	
Valier1 naar Hagherock!	3
Ook Valier 1 haalt de zomer binnen.	3
Rock for specials	4
Uitstap naar het provinciedomein Huizingen	6
Uitstap naar het circus Pepino in Liedekerke	7
De boerderijmannen worden verwend!	8
De zomer van huis Eygen.	
Naar puyenbroeck	9
Naar zee!	9
De zomer van Valier4	
Zelf ijsjes maken.	10
Bewonersvergadering	10
Valier 4 naar zee!	11
Op kamp	
Kamp Fabola	12
Kamp De Dielis	15
Kamp leefgroep 3 naar Retie	18
Naar de ezelsboerderij.	20
De zomer van Valier 3	
Johan stelt zich voor!	20
Barbecue in Valier 3	21
Nieuws van reporter Kris	22
Nieuw leven op de Valierboerderij!!	23
De zomer van Valier2	
Liedjes zingen en dansen in de tuin	23
Olympische spelen 2016 in Valier2	25
Supporteren voor de rode duivels	26
Uitstap Beloeil	27
De zomer van het dagcentrum	
Lien en woef woef	27
Petanquen in Liedekerke park	28
Uitstap Huizingen	29
Prinsesseboontjes oogsten	30
Nog enkele sfeerfoto's.....	30
Etienne Haegeman	32
Annulatie eetfestijn	33

Voorwoord

Samen herinneringen maken

De zomer doet velen dromen van samen leuke dingen beleven, reizen maken, leuke feestjes beleven enz....

Dat is met de mensen en begeleiders die wonen en werken in de Valier niet anders!

Velen dromen over hun geplande kamp, uitstapjes, ijsjes eten en lekker aperitieven op het terras. Ook voor de begeleiders is het fijn om al die leuke activiteiten te organiseren voor de bewoners en hun gelukzalige glimlach te mogen ontvangen!

We bouwen samen herinneringen die als brandstof gaan dienen voor de herfst die bijna aan onze deur komt kloppen. Maar ook de herfst heeft wellicht heel wat moois voor ons in petto voor iedereen!

We nemen de zomerse warmte en gezelligheid mee naar binnen en bouwen samen verder aan mooie herinneringen.



De zomer van Valier 1

Valier 1 naar Hagherock!

Om het begin van de zomervakantie te vieren gingen een aantal bewoners van Valier 1 een feestje bouwen op Hagherock. Ze konden er luidkeels genieten van ondermeer Yves Segers, Bart Kaël en De Romeo's! Hainke en Bart hadden het alvast duidelijk naar hun zin!



.....ook Valier 1 haalt de zomer binnen.

En als we in de vakantie niet naar het crea-atelier kunnen gaan, dan zorgen we in Valier 1 zelf voor een mini ateliertje! Hainke en Martine brachten de zomer wat meer in huis door zelf kleurrijke bloemetjes te maken en Nadine maakte een zomerse tekening. Ghyslaine hield het bij haar favoriete bezigheid: puzzelen! Ook dat mag zeker gezien worden Ghyslaine!





Rock for specials!!!!

Deze zomer trokken de muzik liefhebbers van Huis Eygen en andere huizen naar Rock For Specials!
En speciaal was het wel! Een fantastische dag vol ambiance, sfeer en gezelligheid.

Onze bewoners genoten van optredens zoals Urbanus en de fanfaar, Radio Guga, ...

Maar naast de muziek was er nog heel wat leuks te doen. Zo werd onze Raymond razend enthousiast van de schminkstand. Uiteraard wou Serge zich dan ook een kleurtje laten geven, en het resultaat mocht er zijn.

Het festival werd afgesloten door niemand minder als Koen Wauters himself. Tijdens het prachtige optreden van Clouseau hebben we gezongen, gedanst en een traantje (van geluk) weggepinkt op het nummer Domino.

Wat een dag!

Moe maar voldaan kropen we ons bedje in, met alvast een herinnering aan een mooie dag!

Op naar volgend jaar!





ROCK VOOR SPECIALS

29 & 30 Juni 2016
ROCK voor SPECIALS

Wilt u ook een fat bekende
Rockband
Doen met de Dvagen?

www.rockvoorspecials.be



Uitstap naar het Provinciedomein Huizingen

Op een mooie zomerdag vinden we het altijd fijn om een uitstap te maken. Samen met Steven, Marianne, Cedric, Daniel & Gertjan gingen we naar het Provinciedomein Huizingen.



Uitstap naar 'het Circus Pepino' in Liedekerke



Op woensdag 3 augustus zijn Nadine, Katrien, Jef, Ghislaine (Valier 1), Eddy, Mieke, Steven, Frieda, Trees, Steffie (Valier 2), Jan Moerenhout, William (Huis Eygen), Michel S, Cédric, Omar, Tommy & Evelien (Valier 4) naar het circus in Liedekerke geweest.

De paarden, eenden, geit, hond, slang, kameel, ... deden hun uiterste best om hun beste kunstjes te laten zien aan het publiek. **De bewoners hebben er dan ook van genoten!**



De boerderijmannen worden verwend!

Bij het begin van de zomer, we smachten naar de buitenlucht, naar de zon, naar de beestjes op de boerderij,... En dus laten we de eerste zonnestralen niet zomaar aan ons voorbij gaan en verwennen we de boerderij-mannen en onszelf met een gezellige BBQ.



De zomer van huis Eygen

Puyenbroeck

In mei mochten William, Martine, Herman en Godelieve genieten van de geweldige shownamiddag in Puyenbroeck.

Paul Severs was de opwarmer met een paar pracht klassiekers. Lindsay,... jawel, de zus van... bracht het kwik wat hoger in de tent. En om af te sluiten mochten we meebrullen en zwieren met Christoff!

HET IS WEER TIJD VOOR DE POLONAISE....

toujours.... ambiance!



Naar zee

Martine, Willy en Dieter trokken naar Middelkerke voor een ontspannend weekendje.

Een bezoekje aan sea-life bracht de vis in allen naar boven... of was het de omgekeerde kwal, Dieter?

Het was in ieder geval gieren, brullen, lachen!



De zomer van Valier 4

Zelf ijsjes maken!

Onze bewoners staken de handen uit de mouwen om zelf ijsjes te maken! Ze toverden de lekkerste bananenijs op tafel!



Bewonersvergadering

Ook al zijn we in vakantiemodus, ook dan is samen vergaderen een wekelijkse must! Het weekend overlopen, iets bespreken, de komende week plannen is een belangrijk moment voor de mensen in valier 4. De wekelijkse bewonersvergadering is een wekelijkse afspraak op maandagvoormiddag!



Valier 4 naar zee!



Dat we op uitstap gingen op 10 augustus, dat stond zeker vast! Naar waar, dat wisten we tot op de dag zelf eigenlijk niet goed. Een domein, de zee, een park? We zien wel! Maar 10 augustus zou later de geschiedenis ingaan als de koudste en natste augustusdag, daar stonden we dan. Wat doen we? Ons goed humeur was zeker al ingepakt, dus vertrekken zouden we! Volgens Daisy haar app was het aan de zee het beste weer! Dus de zee zou het worden! Tot in Brugge maakten de ruitenwissers overuren, maar eens aan de zee werden we verwelkomt met lekkere aangename zonnestrallen.... Het werd een topdag! Lang gewandeld, buiten picknicken, terrasje doen...wat een zalig dagje! Iedereen was moe, maar een pakje friet nadien in de Valier ging er nog vlot in!
Zeker voor herhaling vatbaar zo een uitstapje aan zee!



Op kamp!

Kamp Fabiola

Van 6 tot en met 10 juni trokken acht bewoners samen met hun begeleiders naar Maasmechelen op kamp. We logeerden er in vakantiehuis Fabiola, in een nieuw en super mooi huisje. We genoten er van het lekker eten, van elkaar en vooral van het eerste goede weer. Heel tof en gezellig!

Wat we gedaan hebben? We hebben door de bossen gefietst en ze zelf eens bewonderd vanuit een treintje, we zijn gaan snoezelen en gaan 'paardrijden' op een mechanisch paard. We mochten genieten van het aangepast zwembad en hebben een bezoek gebracht aan Bokrijk. Daar hebben we allemaal samen een ritje gemaakt op de huifkar, heel aangenaam! Het was een fijn bezoek! Terug thuis hebben we een filmavond gehouden met eigen gemaakte popcorn en zijn we gaan springen op een reuze springkasteel en schommelen op een grote schommelmatras. **Kortom, het was een plezant kamp!**







Kamp De Dielis

Een fijne foto impressie.







Kamp leegroep 3 naar Retie

Een mix van uitstapjes (provinciaal domein Kessel-lo, marktbezoek, klankenbos in Neerpelt, pannenkoekenboot), rust en ontspanning in ons vakantiehuis en lekker eten (bbq, spaghetti, Italiaans restaurant, pannenkoeken, ijsjes,...)





Naar de ezelboerderij!



De zomer van valier 3

Johan stelt zich voor!

Hallo Iedereen,

Mijn naam is Johan Demesmaeker en sinds december woon ik in Valier 3. Je kent me waarschijnlijk al, want ik kwam van maandag tot vrijdag naar het dagcentrum.

Ik woonde alleen in mijn ouderlijk huis, maar miste gezelschap. Dat heb ik nu in Valier 3 gevonden.

Mijn mama woont in St Rafaël en ik ga wekelijks op bezoek, soms alleen en soms met mijn zus Elsie. Ik heb namelijk 2 zussen: Elsie & Martine. Ik zie hen regelmatig.

Op tijd en stond drink ik graag een Palmke . Mijn lievelingseten is spaghetti, mosselen of stoofvlees met frietjes. Ik kijk heel graag naar sport op televisie, vooral naar het wielrennen kijk ik graag.

Ik rook ook graag sigaretjes, maar zou toch graag stoppen.



Groetjes Johan (& Muriël)

Barbecue in Valier 3!

Op zondag 14 augustus nodigden Emmy, Theo en Jo ons uit om naar hun jaarlijkse barbecue te gaan. We waren goed ontvangen met een aperitiefje en schuimwijn, nadien was er een frietmobiel. Inderdaad we moesten zelf niet koken. Deze keer dachten we "laten we ons eens bedienen". Uiteraard moesten we zelf achter onze frieten gaan hé. Ahja ze kunnen niet tot aan onze tafel wandelen he hahahaha.

Ook waren er spelletjes zoals een quiz, sjoelbak en zo voort. Ondertussen roken we koffiegeur. Hij ver Wittigde dat we aan het dessert mochten beginnen. Eens onze desserts opgepeuzeld waren mochten we nog iets drinken om onze namiddag af te sluiten.

Emmy, Theo en Jo een dikke merci dat we ieder jaar zo goed mogen ontvangen worden!

Dank jullie wel!



Tot hier jullie BBQ reporter jo

Kris- parkconcerten Aalst en Liedekerke

Op maandag 4 juli: ging ik met Francine, de vrijwilligster, en enkele andere bewoners naar de parkconcerten in Aalst.

We zagen er Paul Michiels. Ik nam foto's met hem en deed een praatje.

Op 18 juli ging ik opnieuw naar de Parkconcerten in Aalst. Samen met Albert & Lea zagen we het optreden van Laura Tesauro.

In augustus gingen we dan voor de laatste keer. Dit was op 8 augustus. Jelle Cleymans & Jonas Van Geel traden toen op. Ik sta samen met Jelle Cleymans op de foto. Ook in Liedekerke waren er Parkconcerten. Vrijdag 8 juli kwam Bart Kaëll er optreden. Ook met hem kon ik een babbeltje slaan en samen op de foto gaan.

Op vrijdag 29 juli kwam Garry Hagger in Liedekerke optreden. Ook daar was ik van de partij. Op 21 augustus waren er verschillende nieuwe zangers, Paul Severs, Lindsey en Davy van de Romeo's. Albert en ik werden toevallig gefotografeerd en stonden zo in Het Nieuwsblad. **Zo waren we toch ook beroemd!**



Nieuw leven op de valierboerderij!!!!



Vandaag mochten Kristin, Armand, Mieke S, Mariette, Lenn en Stijn getuige zijn van de geboorte van een alpaca op onze boerderij!

De bevalling ging vanzelf en moeder en kind stellen het heel goed. Het veulen huppelt al vrolijk rond.



De zomer van Valier 2

Liedjes zingen en dansen in de tuin van Valier 2



I  **SINGING**



Op een zomerse dag werd de radio, een cd met liedjes uit de oude doos en heel wat zangtalent losgelaten in de tuin van Valier 2. Er werd uit volle borst meegezongen. De bewoners genoten van de liedjes uit de tijd van toen... zoals vrolijke vrienden, Herman Van Veen, Tante Terry, Vader Abraham...



Olympische spelen 2016 in Valier 2

(badminton, ringwerpen, balspelen, bowling...)



Supporteren voor de rode duivels!!!



In Valier 2 werd er luidruchtig gesupporterd voor de rode duivels! Ze hebben zo hard geroepen dat ze uiteindelijk gewonnen hebben!!



Uitstap Beloeil

Op een regenachtige dag, vertrokken we voor een uitstap naar het Kasteel van Beloeil. De dikke wolken boven ons hoofd, besloten toch om ons gans de dag droog te houden. Het mooie kasteel en vooral de prachtige tuinen hebben ons zeker bekoord.



De zomer van het dagcentrum

LIEN & woef woef

In de voormiddag heeft Lien de ex-psychologe gebeld om te vragen, of ze in de namiddag mocht langskomen met haar hond. Eens aangekomen kon Lien haar hond amper in bedwang houden. Ik wou hem aaien maar de hond moest mij eerst eens besnuffelen voor ik zijn vertrouwen kreeg. De hond had wel dorst dus kreeg hij een kommetje water, hij dronk zo wild dat het kommetje omkantelde. Dus de vloer was nat en de hond was vreselijk aan het ruiven dus overal lagen plukken haar. Dat was dan plezant kuisen voor de begeleiding. Zo rond 15u is Lien met haar viervoeter weer naar huis gegaan en begonnen wij aan de koffie als afsluiter van de dag.



De heer Dieter VdB. 😊

Petanquen in Liedekerke park

Met z'n allen, van het dagcentrum, gingen we op een zonnige voormiddag petanquen in het Warandepark . Jacqueline, Bernadette en Georges gingen een kaarsje branden in de kapel van de kerk. Johan hield ons in het oog. Daarna gingen we een goeie krieb drinken om onze dorst te lessen.



Veronique en Dieter

Uitstap Huizingen.

Op donderdag 18 augustus gingen Lena, Johan, Georges, Dieter, Marlies, Fanny en Brenda op uitstap naar het Provinciaal Domein in Huizingen.



We waren niet zeker wat er ons te wachten stond maar waren positief verrast. Je hebt er alles om er een leuke dag van te maken..... Goed eten, lekker ijs, een ritje met de trein, dier-tjes en een mooie natuur.



Dieter & co

Prinsessenboontjes oogsten

Georges oogst prinsessenboontjes vanuit zijn groenten bak. Gedurende het hele seizoen soigneerde hij die héél goed. Het resultaat was ernaar. Zo mochten we ook genieten van de lekkere radijsjes. En Lena zag dat het goed was.



Georges, Lena

Nog enkele sfeervolle zomerfoto's







Etienne Haegeman

Geboren op 18 februari 1958

Overleden in Huis Eygen op 1 september 2016

Een zacht persoon met een goed hart.

Trotse ridder op je paard!

Immens sprekende ogen vol deugenieterij, plezier en soms ook oprecht verdriet.

Eerlijkheid sierde je.

Nooit klagend.

Niet mis te verstane hemelse humor.

Een stille genieter.



Je hield nooit een blad voor de mond en dat heeft vaak tot hilarische momenten geleid ... anderzijds was je vaak ook heel snel ontroerd en liet je je tranen dan ook de vrije loop.

We hebben vele mooie herinneringen aan jou en we zullen die absoluut koesteren.

De brede glimlach die je op ons gezicht kon toveren, zal blijven verschijnen wanneer we aan jou denken.

Het ga je goed straffe man.



ANNULATIE

Annulatie eetfestijn 21, 22 en 23 oktober 2016

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat **het geplande eetfestijn op 21, 22 en 23 oktober 2016 spijtig genoeg niet zal doorgaan.**

De werken aan de keuken en feestzaal vorderen niet zoals gepland en lopen ernstige vertraging op.

Vorig jaar hebben wij ondanks de werken het eetfestijn kunnen laten doorgaan maar aangezien er nu ook gewerkt wordt aan de keuken, wordt dit onmogelijk.

Omdat wij zitcomfort en degelijkheid willen aanbieden tijdens de maaltijd, alsook voldoende comfort voor de helpers, zien wij ons genoodzaakt deze editie te annuleren.

Aangezien dit evenement voor ons ieder jaar een financiële steun is waar we nu niet op kunnen rekenen, zullen we volop zoeken naar een mogelijk alternatief, misschien begin volgende jaar.

We houden u daar verder op de hoogte van.

Namens De Vriendenkring vzw De Valier,

Kathleen Straetmans

***Indien u iemand kent die ondanks
deze annulatie ons wenst te steunen,
kan dit via een gift.***

***Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.
Rek. BE98 0011 8537 8493 met vermelding
"De Valier V.Z.W – gift – fiscaal attest".***

Van harte bedankt!

