



België-
Belgique
P.B. – P.P.
1770
Liedekerke
BC 10374

Het Valierkrantje



Afzendadres:

V.U.: Kathleen Straetmans

Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Tel.: 053/67.25.24

Driemaandelijks tijdschrift

vzw De Valier

juli, augustus, september 2015

Afgiftekantoor: 1770 Liedekerke

P509373

Inhoudstafel

Voorwoord	2
Een nieuw seizoen	
Een mooie start van de zomer, te Meise	3
Dieren spotten	
Pairi Daiza	4
Met de trein naar...	
Denderwindeke	6
Bloemen en decoratie	8
Op bezoek bij Hilda	9
Zomer in	
de bib van Liedekerke	10
Op de picknick	
Boterhammen in het park	11
Op restaurant	
Valier 4	12
Sightseeing	
Brussel met Gertjan en Mieke	16
De festivalzomer	
Rock for specials	17
Valier 3 bracht een bezoekje aan de parkconcerten in Aalst	19
Boemelcafé 2015	19
Op stap	
100 – jarig bestaan: het park van Aalst	19
Daguitstap Valier 2	21
Bezoek aan Buggenhoutbos	22
Vakantie Maasmechelen	23
Op kamp met leefgroep 3	27
Belevenissen in het Dagcentrum	
Sjoelen in het dagcentrum	29
Dagje zee	29
Walter, Carine en Sofie vierden jubileum	30
Maisdoolhof	30
Nieuwe bewoners	31
Ochtendgymnastiek	31
Sfeerbeelden	
In the picture: twee dikke vrienden	32
Sfeerfoto's 1	32
Sfeerfoto's 2	34
Verfrissend voetbadje	35
Overlijden van Paul Schoukens	36
Sponsoring	37
Eetfestijn	37

Voorwoord

Beste lezer,



We horen, lezen, zien en praten er zo vaak over: het weer.

Dus dacht ik eens met iets anders te beginnen dan: “Wat hebben we een mooie zomer achter de rug! Met veel zonnestralen, af en toe wat regen, maar te klagen hebben we niet”.

En toch, beste lezer, schrijf ik het neer. Sta maar eens aan de kassa in de winkel of in de rij om een ticket voor Pairi Daiza te kopen. Neem maar eens de trein naar Denderwindeke of ga eens naar Rock for Specials. Hoe vaak **hoor je dan niet: “Amai, zulk mooi weer vandaag”, “Zeker weten, we hebben het getroffen”, “Een goede dag uitgekozen, geniet er maar van!”**. Onze bewoners hebben het alleszins meegemaakt. Gesprekjes van alledag, over iets van alledag dat jan en alleman bezighoudt. Iets dat vanzelfsprekend is om met elkaar in contact te komen, soms bewust en soms onbewust aangehaald. En tegelijk iets dat zo krachtig is: de natuur.

Dat we iedere dag mogen meemaken dat het zonnetje schijnt of zelfs dat het regent, beste lezer, is meer dan een vanzelfsprekendheid. Dat we mekaar mogen begroeten, dat we naar elkaar kunnen glimlachen, dat we samen kunnen zijn en dat woorden en daden ons samen kunnen brengen, is een wonderlijk iets. Dus ook al staan we vanaf september in de file (nog iets wat menig Belgisch burger bezighoudt), kijk eens naar buiten, weg van **alle auto's en denk eens: dat ik kan kijken naar de regen, de zon of lachen** naar een andere bestuurder of kan meezingen met de muziek, is dat geen wonder?

Veel lees - en kijkplezier!

Het Valierkrantje - team



Een nieuw seizoen

Een mooie start van de zomer, te Meise



Tijdens onze 1^e uitstap deze zomer gingen Tommy, Freddy, Steven en Mieke naar de plantentuin in Meise.

Eerst gingen we in het kasteel naar werken van Sandrine de Borman kijken. Zij gebruikte een Japanse techniek waarbij met een hamer op bladeren of andere verse plantendelen werd geklopt. Deze afdrucken maakte ze op oude witte katoenen lakens met een fijn resultaat!

In het kasteel namen we ook een kijkje op het dakterras maar daarvoor moesten we eerst heel wat trappen overwinnen. Wat een avontuur, vooral weer naar beneden!

Hierna installeerden we ons op het schaduwrijke terras van de Oranjerie met onze welverdiende spaghetti, cola en koffie.

Na een ruime rustpauze wandelden we verder in de plantentuin en zagen nog veel mooie bloemen, bomen, ganzen, enz...





Hilde V en vrijwilligster Lara

Dieren spotten

Pairi daiza

Begin juli trokken we (Sie, Frieda, Paul F, Cedric en Helga) op daguitstap naar Pairi Daiza. Vorig jaar was er in de media al zo veel te horen over de twee nieuwe Chinese reuzenpanda's Hao Hao en Xing Hui. Nu wilden we ze ook wel eens een bezoekje brengen.

Gelukkig was het een stralende zomerdag. Het park was verdeeld in verschillende continenten, zodat we op één dag tijd door de hele wereld konden wandelen. In het Afrikaanse gedeelte konden we de olifanten en het nieuwe babyolifantje Nang Faa bewonderen. Nang Faa was net aan zijn ochtendgymnastiek begonnen. Naast de hutjes van het Afrikaanse dorp waren de stokstaartjes aan het ruziën. Onze bewoners keken met verbazing toe.

Bij giraffen was het net voedertijd en iedereen klom op het voederplatform. De giraffen aten gretig uit de handen van de toeschouwers en genoten van een aai over hun kop. Helaas konden onze bewoners met hun rolstoel niet dichterbij. We eindigden onze wandeling in het Aziatisch continent waar de nieuwe reuzenpanda's waren ondergebracht. Er was een volk van jewelste en we raakten niet dicht bij het raam. Gelukkig was er een attente dierenoppasser die de weg voor ons vrij maakte. Wat een teleurstelling!!! Hao Hao en Xing Hui waren uitgeteld en sliepen op een rotsblok.

Het was voor iedereen een fijne en onvergetelijke dag. Zelfs tijdens de terugreis in de bus bleven onze bewoners de koeien in de weides bewonderen. Frieda vond elk dier 'Très Mignon'!





Paini Daiza

Met de trein naar...

Denderwindeke



Met de trein spoorden leefgroep 3 met hun begeleiders naar Denderwindeke op bezoek bij de ouders van Mieke. Heel de groep genoot ervan om samen op de trein te zitten. Het was dan ook een avontuur. Opstappen deden we in Denderleeuw. Overstappen onder begeleiding van mensen van de NMBS deden we in Zottegem. Vandaar naar Denderwindeke bij Mieke thuis. We werden getrakteerd op taart en koffie en daarna op lekkere spaghetti. Na een gezellige middag spoorden we terug via Gent Sint-Pieter naar De Valier. **Hartelijk dank aan het vriendelijke personeel van de NMBS en de ouders van Mieke.**





Bloemen- en decoratiewinkel Van Gastel in Ninove:
altijd een bezoekje waard!



Op bezoek bij Hilda

Begeleidster Hilda van Leefgroep 1 zit al een tijdje thuis omdat zij een nieuwe heup nodig had. De revalidatie verloopt vlot en Hilda kwam regelmatig op bezoek.

Op een gegeven moment vonden we het een goed idee om de rollen eens om te keren. Met een grote bende vertrokken we richting Hilda. Om haar te verrassen hadden we ook een bloemetje mee.

Hilda had drank en allerlei hapjes voorzien. Met het goede weer konden we dit op het terras nuttigen.

De hond verzorgde de rest van de animatie, vooral Marianne vond dit heel leuk.

Het was een leuke namiddag.



Zomer in de bib van Liedekerke

Op een warme augustusochtend gingen Mieke, Guy B., Tommy, Cedric en Greet met Ann logo en Sonja naar de bib in Liedekerke. Nadat elk een boek gekozen had las Ann op het terras van de bib voor. Cédric, Mieke, Guy en Greet houden van voorlezen. Tommy wou zelf lezen en koos boeken over snelle auto's. Hij bladerde bewonderend door de boeken. Leefgroep 3 heeft een abonnement in de bib. Guy, Mieke en Sonja zochten boeken uit om mee te nemen. Na het middageten wordt er vaak gelezen in de boekjes van de bib.



Op de picknick

Boterhammen in het park

*Boterhammen
in het Park
uw zomers gerief*

Mieke, Magda, Guy B, Steven, Denise en Geert gingen onder begeleiding van Tamara en Sonja naar Brussel. In het Warandapark kwam DE komiek van het Pajottenland 'Urbanus'. De weerman voorspelde buien maar we hoopten stilletjes dat deze Brussel zouden overslaan. Het mocht niet baten. Zodra we in het park kwamen begon het te druppelen. Gelukkig had de organisatie van het festival een droog hoekje onder een partytent gereserveerd voor mensen met een handicap. De regen kon de pret niet drukken en Urbanus was in form dank zij de Fanfaar. Onder een stralende zon reden we terug naar Liedekerke.



Op restaurant

Valier 4



Op dinsdag 23 juni zijn we met zijn allen van valier 4 afgezakt naar het schuurken om te genieten van een heerlijk restaurantbezoek! Iedereen had er zin in om te genieten van dit samenzijn. Na een heerlijk voorgerecht konden we genieten van lekkere vol-au-vent. Na ons buikje te hebben volgegeten trokken we terug naar de Valier om alles in gereedheid te brengen voor de babyborrel voor Daisy en Jul en Issabelle en Julie. **Een dag vol feestvreugde!!!!**









Sightseeing

Brussel met Gertjan en Mieke

Na een treinrit van Liedekerke naar Brussel namen we een toeristische bus met een open dak. Heerlijk om je zo te laten bekoren door al het moois in onze hoofdstad! Bij de terugkeer naar het station konden we nog genieten van een muziekoptreden van een Portugese studentengroep.

Brussel, daar valt altijd wat te beleven!



De festivalzomer

Rock for specials



De zon was ons op donderdag 25 juni zeer goed gezind dus vertrok iedereen met een lach op zijn gezicht richting Rock voor Specials. Steffi, Paul, Omar, Evelien, Tommy, Gertjan, Stephan, André en Albert zaten allemaal te popelen om te vertrekken.

Eenmaal aangekomen aten we eerst in de bus nog onze picknick op om nadien het festivalterrein te gaan verkennen. De artiesten die op het programma stonden waren Belgian Quo Band, Sioen, Yevgueni, Zornik en Black Box Revelation.





Iedereen genoot van de optredens en de sfeer die een festival met zich meebrengt. Sommige bewoners haalden zelfs de gitarist in zich naar boven en speelden een sessie luchtgitaar.

Echte festivalkost hoort er natuurlijk ook bij! Iedereen smulde van een pakje frietjes met een curryworst.



Evy, Kristin, Lies en Tina

Valier 3 bracht een bezoekje
aan de parkconcerten in Aalst

PARKCONCERTEN

Maar jaarlijkse traditie gingen we ook dit jaar naar de parkconcerten in Aalst.
In juli zagen we Cleymans en Van Geel (uit thuis en tegen de sterren op).

In augustus zagen we Level six. Een groepje met acteurs uit familie en Laura Tesoro uit 'The Voice Van Vlaanderen'.

Het laatste optreden we zagen was van Niels De Stadsbader.

We hebben er erg van genoten. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer van de partij zijn.

Kris le Compte

Boemelcafé 2015

Het thema van het boemelcafé was deze keer aardbei. We hebben dan ook een ijsje gekregen met aardbeien. Ik heb tussendoor alle soorten muziek gedraaid. Rond 17u kregen we ook nog hotdogs. Natuurlijk mocht een lekker drankje ook niet ontbreken! Er was o.a. cola en tafelbier. Rond 18u keerden we terug naar valier 3.



Kris le Compte en Tina

Op stap

100-jarig bestaan : het park van Aalst





Daguitstap valier 2

Zon, wind en water



Op woensdag 24 juni reden we met een grote bus naar Temse. Via een loopplank stapten en reden we de boot op. Daar genoten we 3 uur lang van zon, wind en water. We smulden van een lekkere koude schotel en een ijsje of pannenkoek.



Geertrui

Bezoek aan Buggenhoutbos

Op avontuur in Buggenhoutbos.



Op een frisse zomerdag in juli verkenden we het bos via mooie bospaden en kleine bruggetjes.



Vakantie Maasmechelen

Home Fabiola



Begin september vertrokken Katrien, Miet, Yvette, Christiane, Tommy, Gert-Jan, Josée, Paula, Stef, Marc en Veerle op vakantie naar Maasmechelen.

Maandag installeerden we ons op het gemakje en maakten we een wandeling om de omgeving te verkennen.

Dinsdag speelden we volksspelen en gingen we zwemmen. Stef durfde eerst niet van de glijbaan, maar net voor het fluitsignaal, waagde hij dan toch de stap. Hij was superfier, en wij ook!

Ook Marc genoot met volle teugen van zijn eerste zwemervaring. Hij ging zelfs alleen van de glijbaan! Van het zwemmen krijg je natuurlijk grote honger, dus aten we nadien een lekkere BBQ.

Woensdag gingen we in Hasselt naar de kinderboerderij en wandelen in de Japanse tuinen. Nadien gingen we met z'n allen op restaurant. Eerst hadden ze al speciaal voor ons het restaurant open gedaan op hun sluitingsdag en achteraf kregen we zelfs nog een tiramisu aangeboden van het huis, mmm!

Donderdag kregen we hoog bezoek: Koning Filip en Koningin Mathilde kwamen langs. De Koningin kwam iedereen de hand schudden. Veerle zei tegen haar dat ze een mooi kleedje aanhad. De Koningin was blij met het complimentje.

Gert-Jan trok zich niets aan van alle drukte en had enkel oog voor het treintje waar hij opzat.

Vrijdag was het alweer tijd om de valiezen in te pakken en terug naar huis te keren.

Het was voor iedereen een super geslaagde, ontspannende vakantie.

Hieronder vind je een kleine selectie van de vakantiefoto's terug. De rest van de foto's zullen binnenkort te bekijken zijn op de website. Hou deze dus zeker in de gaten!









De vakantiegangers

Op kamp met leefgroep 3

Vakantie leefgroep 3 : 4/05 – 8/05/2015

Met twee volgeladen busjes en een auto zijn we vertrokken richting Diksmuide met Anne, Magda, Mieke, Freddy, Michel, Geert, Guy B, Paul, Steven en Eddy.



We genoten van een boottocht op de IJzer, uiteraard met een lekkere trappist of cola erbij!



We zitten hier tussen de historische monumenten en domeinen van de eerste wereldoorlog. We zijn dan ook eens gaan luisteren naar de 'Last Post' aan de Menenpoort in Ieper.



Gelukkig werd het de tweede helft van onze vakantie week warmer waardoor we de jacuzzi van onze vakantiewoning eens konden testen. Zalig genieten en ontspannen!!

Na een wandeling (met halve orkaanwind) op de dijk van Nieuwpoort, verdienden we een ijsje!!





Ook diegene die niet in de jacuzzi gingen genoten van een tas koffie op het terras of een spelletje pingpong in de schuur..



Als afsluiter zijn we gaan eten bij de Italiaan: lekkere pasta of pizza voor we terugkeerden richting Liedekerke.



Eva

Belevenissen in het Dagcentrum

Sjoelen in het dagcentrum

Af en toe spelen we met de sjoelbak in het dagcentrum. Soms is er voor de winnaars een klein prijsje te verdienen. Onlangs waren er 2 winnaars: Johan en Gilbert. Johan kreeg een extra prijs, namelijk een bikini. De reden daarvoor was dat hij juist terug was van zijn vakantie uit Spanje, daar sjoelen de vrouwen in bikini.



Veronique

Dagje zee

Met het dagcentrum gingen we een dagje naar Nieuwpoort. We hadden deze dag 4 duwers nodig, maar maar 3 paar handen, daarom ging de mama van Elfie mee.



De genietertes van de dag waren: Lena, Gilbert, Georges, Johan, Vicky, Guy en ik.

Toen we toekwamen, gingen we direct op zoek naar een restaurant waar we met z'n allen binnen konden. Uiteindelijk zijn we in hotel-restaurant Sandeshoven terecht gekomen, een echte aanrader!

Op de dijk hebben we rolstoelen gehuurd waarmee we op het strand en in het water konden. Ik ben met mijn blote voeten in de zee geweest om pootje te baden.

Op de terugweg naar de bus hebben de liefhebbers nog een ijsje gegeten.



Dieter en Johan wachten op hun eten!

Gilbert en Vicky zijn er klaar voor!



met z'n allen in het water



Guy keek en zag dat het goed was

Dieter

Walter, Carine en Sofie vieren jubileum

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het dagcentrum, vierden we de eerste bezoekers Carine en Walter en de eerste begeleider, Sofie. We maakten er een gezellige dag van met een aperitiefje, koud buffet en dessertsbuffet. Een bloemetje voor de vrouwen en een fles wijn voor Walter mochten niet ontbreken. Het was een geslaagde dag!



Walter en Carine worden gevierd!



Ook Sofie wordt in de bloemetjes gezet

Veronique

Maïsdoolhof

In de vakantie ging ik samen met Marlies en Dieter naar een maïsdoolhof te Mazenzele. Eerst gingen we iets drinken bij de ouders van Elfie. Dan kan onze zoektocht tussen de maïs beginnen. We hebben 3 kwartier nodig gehad om onze weg te zoeken. Dieter wou zijn weg alleen zoeken, maar na lang zoeken en dolen beseftte hij dat hij langs de ingang terug naar buiten was gekomen!

Op het einde is Dieter op de uitkijktoren geklommen om van het uitzicht te genieten. Marlies en ik hebben van beneden toegekeken.



Dieter, Marlies en Johan drinken iets voor ze aan de zoektocht beginnen



Dieter op de uitkijktoren



Marlies en Johan wachten beneden



Johan

2 nieuwe bewoners



We hebben van Lieven 2 nieuwe bewoners gekregen, een kip en een haan. Ze zijn nog klein, hopelijk passen ze zich snel aan en maakt de haan niet te veel kabaal. We zijn nog op zoek naar originele namen, suggesties zijn welkom!



Veronique

Ochtendgymnastiek

Soms doen we in groep oefeningen in het dagcentrum. Een beetje opwarmen, dan wat intensiever en tenslotte wat ontspanningsoefeningen. Dat allemaal op aangepaste muziek, dit maakt het nog aangenaamer en gemakkelijker.



Veronique

Sfeerbeelden

In the picture: twee dikke vrienden



Sfeerfoto's 1







Sfeerfoto's 2





Verfrissend voetbadje



Overlijden van Paul Schoukens : 12 september 2015



We nemen afscheid van Paul Schoukens, geboren op 8 september 1957 en overleden op 12 september 2015, bijgestaan door zijn zus.

Om het met zijn eigen woorden te zeggen : "er is een tijd van komen en gaan, geniet ervan!" Dat heeft hij zeker gedaan, zowel hier als bij z'n 'zuster'.

Pol, we gaan je nooit vergeten!





Jules Destrooper koekjesverkoop

Er zijn 1.356 pakketten koekjes verkocht! Hartelijke dank want velen hebben deze lekkere actie gesteund. De opbrengst mag er dan ook zijn: **3.110€!** met dank aan Rik (papa van Lenn, bewoner van Valier 4) en zijn vrouw Sarah voor de organisatie.

Met de opbrengst wordt een fietspad aangelegd zodat er meer en veiliger kan gefietst worden in de tuin.



Kiwanis Aalst

Tijdens het Late Summernight Dinner van de Kiwanis van Aalst ontving De Valier een cheque van 2.000€.

Striptekenaar Ivan Bulté schonk er zijn originele met de hand getekende zwart-wit prenten van zijn eerste strip, 'Qwibes bewoner van de planeet Qubus'.

Hartelijke dank!

Wij verwelkomen jullie op ons

Jaarlijks Eetfestijn

Vrijdag : 16 oktober 2015 van 18u tot 22u

Zaterdag : 17 oktober 2015 van 18u tot 22u

Zondag : 18 oktober 2015 van 11u30 tot 15u



Traiteur Ronny
Feestzaal Berkenhof
Stationsstraat 262
1770 Liedekerke

Indien u niet aanwezig kunt zijn en ons initiatief toch wil steunen kan dit via overschrijving.

Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.

Rek. BE98 0011 8537 8493 met vermelding "De Valier V.Z.W - gift - fiscaal attest".

Werkten mee aan dit nummer :

Hilde Vercammen, vrijwilligster Lara, Tamara Herzeel, Sonja Foucart, Ann Carpentier, Eva Moerenhout, Evy De Lange, Kristin Waterplas, Lies Miserez, Tina Van Beveren, Kris Le Compte, Geertrui Loman, de vakantiegangers, Dieter Vandenbroeck, Veronique De Vogelaer, Johan Van Vaerenbergh, Kathleen Straetmans, Veerle Van Lijsebeth