

Het Valierkrantje

België-Belgique

P.B.-P.P

1770

Liedekerke

BC 10374

driemaandelijks tijdschrift De Valier vzw

Afzendadres
v.u. Kathleen Straetmans
Verlorenkoststraat 103
1770 Liedekerke



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Oro-filmfestival	3
Lentewandeling	6
Nieuws uit Huis Eygen	
Afscheid...	8
Pasen	8
Aan zee	9
Het leven zoals het is....	9
Leuk bezoek	10
Hallerbos	12
Vakantie in eigen huis	12
Op de boerderij	13
Nieuws uit Valier 3	
Andre werd 70 jaar!	14
Valier 3 op restaurant	14
Op een mooie pinksterdag	15
Nieuws uit Valier 1	
Afscheid van Yvette Bellon	16
Verjaardag Miet	17
Afscheid Sydney	18
Cinemabezoek leefgroep 1	20
Stationswandeling	20
Sfeerbeelden	21
Kraanvogel	23
Paasklokken in Valier1	24
Dagelijkse kost	25
Lentebal	26
Valier 1 op wandel	29
Diner in Valier 1	30
Paardrijden	30
Nieuws uit Valier 2	
Verjaardag Magda	31
Sfeerbeelden	32
Pensioen Paul	34
Bimmen!	36
Special olympics 2018	37
Nieuws uit valier 4	
Terrasje doen	40
Frietjes voor verjaardag Lenn	41
Sfeerfoto's Valier 4	41
Impressie paasviering	42
Sponsoring	43
Eetfestijn	45

Voorwoord

Zomers gedicht door Armand Lamoen

*Ik zit hier in de zon
Op mijn balkon
De bloemen geef ik water met een gieter
Ik drink graag champieter
De zonnebril zet ik op mijn kop
Mijn voeten zitten in het water
Naast mijne kater.....*

Wij hopen dat iedereen kan genieten van een fijne zomer!



ORO-filmfestival

2 Jaar terug werd de OROkalender ontworpen door de ortho-agogen van De Valier. Een instrument, dat we gebruiken om als professionele medewerker , regelmatig stil te staan bij onze grondhouding.

ORO staat voor **O**nvoorwaardelijke **R**espectvolle **O**ndersteuning.

Tijdens de beleidsdag begin dit jaar, droomden we van een activiteit waarbij alle professionele medewerkers actief konden betrokken worden. Dit met als doel: verbondenheid stimuleren

Er groeide een idee, wat uiteindelijk leidde tot het ORO-filmfestival.

Alle diensten kregen de opdracht een filmpje te maken, van ongeveer 1 minuut, met als titel: “wat als emancipatorisch werken niet bestond ?”

Een filmpje naar analogie van het bekende Vlaams komisch TV programma: **wat als ?**



Nele , van de sociale dienst, engageerde zich om de filmpjes te monteren.

Leefgroepbegeleiders, activiteitenbegeleiders, nachtbegeleiders, onderhoudsmedewerkers, technische dienst, secretariaatsmedewerkers, keukenmedewerker, sociale dienst, medische dienst, ortho en staf, iedereen ging aan de slag.

Het resultaat waren 21 filmpjes, professioneel voorzien van opschriften en aangepaste muziek. Onze monteur, Nele, ontpopte zich als ware professional !

De beelden die we te zien kregen, toonden ons, niet, in wat we een voorbeeldfunctie zouden kunnen noemen of waarbij gehandeld werd vanuit een Onvoorwaardelijke Respectvolle Ondersteuning. Integendeel ! M.a.w. iedereen had zich goed aan de opdracht gehouden: Wat als emancipatorisch werken **niet** bestond ?

Als emancipatorisch werken niet bestond, dan gaat de keukendeur dicht. Gedaan met vragen: wat eten we vandaag ?



Als emancipatorisch werken niet bestond, dan kuis je de ramen van de badkamer ook wanneer er iemand in bad zit. En het afvalwater.....



Als emancipatorisch werken niet bestond, dan geven we ongenueanceerd en onrespectvol commentaar en zeker ook op facebook !



Als emancipatorisch werken niet bestond, waarom stoppen met grasmaaien als de benzine op is ?

Als emancipatorisch werken niet bestond, dan is er geen ruimte voor inspraak. Gewoon doen wat het onthaal op je fiche afstempelt.



Tijdens de algemene vergaderingen (Jaarlijkse vergaderingen waarbij alle medewerkers aanwezig zijn) kreeg iedereen de kans punten te geven.

Bovenstaande beelden zijn deze uit de filmpjes, welke als beste uit de telling kwamen.

Winnaar kreeg geen Oscar of gouden beer maar wel de **ORObeker**.

Een beker, samen gesteld uit voorwerpen, die kunnen gebruikt worden om het emancipatorisch denken te stimuleren.

*Een **kaars**, als symbool voor mijmeren, terugblikken, zelfevaluatie.*

*Een **fles wijn** als symbool voor voortdurende communicatie en een open dialoog met familie.*

*Een **bril** als symbool voor een andere kijk.*

*Een **flesje olie** om vastgeroeste ideeën los te maken.*



*Een **pleister** als symbool voor het "leren" door gissen en missen.*

*Een extra **oor** om goed te luisteren en ook te luisteren naar de vraag achter de vraag.*

*Een **spiegel**, als symbool om stil te staan bij ons handelen. Hoe zou ik reageren wanneer iemand t.g.o. mij handelt zoals ik gehandeld heb?*

*Een **kompas** als instrument om ons te blijven oriënteren op de weg van Onvoorwaardelijke Respectvolle Ondersteuning.*

Winnaar van de ORObeker: leefgroep 1 uit Valier 1



Dagen later werd er nog nagepraat over de filmpjes. Iedereen kon meepraten, iedereen had er zijn mening over en iedereen had er ook van genoten. Het zorgde voor verbondenheid over de diensten heen.

Het thema, onze grondhouding, werd op ludieke manier, in beeld gebracht.

Het helpt ons alert te blijven voor optimale ORO !



Lentewandeling

Van zodra de zon komt piepen zoekt Hilde de mooiste plekjes op om mooie wandelingen te maken....





Nieuws van Huis Eygen

Afscheid van William

Op 1 maart verliet William het leven...
Zijn lege plaats in de leefruimte laat ook een grote leegte na bij zijn medebewoners en begeleiders!



Pasen

De paashaas kwam ook in Huis Eygen op bezoek en bracht een heerlijke brunch mee! Van lekker gezonds tot heerlijke zoete zondes.

Puur genieten van pure lekkernij.



**VROLIJK
PASEN**

Aan zee

David, Marc, Kris, Raymond en Bart zochten de zilte zeelucht op in Blankenberge. Genietend van een wandelingetje, de zeebries (of zegt maar wind die dag ;-)) en wat lekkers.

Wat moet een mens nog meer hebben?



 blankenberge

Het leven zoals het is

Raymond die het afwasmachine leegt, een gezichtsmaskertje voor Godelieve en Serge zodat de gezichtjes het zomerzonnetje aankunnen.

An en Henri trekken selfie's tijdens een fietstochtje. De prachtige natuur op de achtergrond én de loeiende koeien op de voor- en achtergrond ;-)

De kaartersclub, de relaxers in de zetel, de koks,...





Leuk bezoek!





Het Hallerbos



Vakantie in eigen tuin!

Lentese zomer in de volkstuin aan Huis Eygen. We genieten van een gezellig aperitief momentje in de schaduw van de bomen. Dicht bij huis maar toch even heel ver weg van alles en iedereen!





Op de boerderij

Voedertijd op de boerderij. Martine brengt met al haar rust en vooral haar groot dierenhart de alpaca's tot rust zodat ze komen eten uit de hand.

Iedereen geniet!



Niet alleen Huis Eygen komt graag op de boerderij. De boerderij is een plaats waar het goed vertoeven is! De dieren krijgen een vip behandeling dankzij Jan, Joris en de bewoners die hun taak met veel deskundigheid en liefde vervullen.

Nieuws uit Valier 3



André 70 jaar

Na Josée in februari, werd André in mei ook 70 jaar. Dat moest gevierd worden. André trakteerde in De Krijmerie te Gaasbeek op een lekker ijsje en drankje. Hij kreeg een echt koerstruitje cadeau van Quickstep, z'n favoriete wiewerploeg.

Het was prachtig weer die dag, dus konden we buiten zitten in het zonnetje, genietend van ons lekkere ijsje.



Valier 3 op restaurant

Naar jaarlijkse traditie was het tijd om met de leefgroep op restaurant te gaan.

We gingen naar 't Stationneke in Baardegem. Eerst een lekker drankje en een hapje om op te warmen. Nadien konden we uit een aantal hoofdgerechten kiezen. Ik at er lekkere kaaskroketjes met frietjes. We slooten af met een lekker dessertje naar keuze. Onze buikjes waren goed gevuld en we hadden een aangename middag.



Kris

Op een mooie pinksterdag....



Pinksteren





Genieten tijdens
Pinksteren



Nieuws uit Valier 1

Afscheid van Yvette Bellon

Afscheidswoordje van de familie van Christiane Renneboogh:

“Wij herinneren ons Yvette als dat kleine meisje dat samen met ons Christianeke van Lovendegem naar de Valier verhuisden. Na al die jaren waren zij als zussen voor elkaar. Yvette was het meisje dat ons eerst kwam begroeten voor we bij ons Christiane geraakten. Ze nam ons stevig vast en legde haar hoofdje tegen ons aan en vertelde dat de dokter kwam of dat haar zus Teté zou komen...”

Zij zal een groot gemis zijn voor de bewoners en het personeel van Valier 1.”

Christiane en Yvette met hun gemeenschappelijke liefde: “totti”

Afscheid nemen is het moeilijkste in je leven.
Je leert het eigenlijk nooit.



Verjaardagsfeest Miet 40 jaar!

Groot feest in Valier 1 want Miet Smet werd 40 jaar! Haar broers, Theo en Jan, kwamen langs voor een klein feestje. Er waren hapjes, bubbels, lekker eten en héééérlijke taart! Miet heeft gesmuld en het haar laten smaken.
Gezelligheid ten top!



Afscheid begeleidster Sydney

Donderdag 3 mei nam leefgroep 1 afscheid van Sydney. Sydney was ongeveer twee jaar begeleidster in Valier 1. Ze gaat nu dichterbij huis werken, maar ze zal zeker gemist worden! Natuurlijk konden wij haar niet laten gaan zonder een gepast afscheid.

Veel succes Sydney!





Cinemabezoek leefgroep 1

De derde film van F.C. De Kampioenen kwam uit in de bioscoop. De ideale gelegenheid voor leefgroep 1 om erop uit te trekken.

Samen met Christianne, Helga, Nancy en Jos brachten we een bezoek aan de cinema. Leuke film en vooral Jos heeft veel gelachen met de onhandigheden van onze kampioenen 😊



Charlot Limpens

Stationswandeling

In leefgroep 1 nemen we nogal snel het initiatief om een wandelingetje te maken. De vernieuwde stationsbuurt is onze nieuwe favoriete bezienswaardigheid. De voetgangersbrug is leuk om over te stappen, zo zacht! En er zijn zelfs enkele bankjes om eventjes te rusten, zo kunnen we de treinen nog beter in de gaten houden!



Sandy Praet

Sfeerbeelden





Kraanvogel

Om de 2 weken mogen enkele bewoners van leefgroep 1 zich gaan uitleven in de Kraanvogel, een snoezelruimte waar zowel actief als passief kan aan deelgenomen worden. Grote voorkeur gaat steeds naar het verwarmde waterbed! Al zoeken Bradley en Miet ook graag de actie op!



Paasklokken in Valier 1!

Paaszondag. Iedereen komt met kleine oogjes naar beneden voor het ontbijt. Maar, eens in de leefruimte worden er grote ogen getrokken: de paasklokken zijn langsgeweest! Overal eitjes te vinden, voor elk wat wils. Elke bewoner mocht zijn mandje vullen met al dat lekkers. Alle eitjes gevonden?



Smullen maar!





Anne VDH

Dagelijkse kost in Valier 1!

Naar gewoonte is het op woensdagvoormiddag koken in Valier 1.

Deze keer gingen we voor een makkelijk maar lekker potje caramelpudding voor bij de koffie! Ghyslaine mocht de verpakkingen open doen. Lieven mocht helpen met de ingrediënten bij elkaar te doen. Ida en Hainke konden volop in de potten roeren. Jos zorgde ervoor dat het afvalpapier netjes gesorteerd werd. En Jo mocht testen of ons dessertje goedgekeurd was.

En of het goed was!





Anne VDH

Feestjeuh op het lentebal!

27 april, een datum die ruim op tijd in onze agenda's stond.

Tijd om de beentjes los te schudden op het jaarlijkse lentebal! Deze keer mochten we afzakken naar Affligem voor een stevig feestje. Om alvast in de sfeer te komen werden we verwend met een lekker minestrone soepje, gevolgd door 'vogelnestjes' met groentjes en puree. Als afsluiter kregen we een dessertbordje met heel wat lekkere zoetigheden op. Alles eventjes laten zakken met een of meerdere drankjes erbij? Dan werd het tijd om de dansvloer onveilig te maken! Swingen, jiven, mambo (number 5?), slown en tegelplakken, de vogeltjesdans en luchtgitaar spelen; elk kon zich naar hartenlust uitleven op een avond vol muziek! We vierden feest tot in de late uurtjes en keerden moe maar voldaan terug naar de Valier.

Op naar de volgende editie!







Valier 1 op wandel

Als het zonnetje komt piepen, dan is het tijd voor een gezonde wandeling. Wie er zin in had mocht na alle beweging nog een gezellig terrasje doen. Hans, Hainke, Ghyslaine en Jos sloegen dit aanbod alvast niet af! Een drankje, een chipke, een babbeltje en zon.

Wat moet een mens nog meer hebben?



Diner in Valier 1

De verwenmama's hadden voor ons gekookt en het was héérlijk!
Iedereen heeft er van de eerste tot de laatste hap van genoten!
Dat is pas verwennerij!

Met dank aan de verwenmama's die dit met veel liefde voor ons
gedaan hebben.



Paardrijden in de manege van Nederhasselt en Opwijk

Op dinsdagmiddag gaan we altijd paardrijden in Nederhasselt. Bij goed weer kunnen we genieten van de buitenpiste. We hebben daar ons vast paard, Bowie.



Echt een heel lief en rustig paard!





Op vrijdagmiddag gaan we paardrijden in Opwijk. Hier mocht Trees genieten van het paard.

Kristin, Sanne en Dorien

Nieuws uit valier 2

Verjaardag Magda



Sfeerfoto's





Pensioen Paul Meganck





Bimmen!

‘BIM’ staat voor ‘beleven in muziek’

Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat je de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld sterk-zacht of vlug-langzaam - direct in een aanraking op het lichaam van de volwassene. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

Hier enkele sfeerbeelden...



Special olympics 2018 te Moeskroen en Doornik

Van 8 tot 12 mei vertrokken we richting Woumen. Daar sliepen en aten we zodat we overdag onze beste krachten konden boven halen in de verschillende disciplines. Het eten was superlekker en uitgebreid. De mensen daar waren heel vriendelijk! En dat heeft zijn vruchten afgeworpen!



Michel behaalde een zilveren medaille tijdens het wielrennen!



Martine behaalde een 6e plaats met bowlen!



Omar werd 5^e bij het bowlen.



Hainke behaalde een zilveren medaille met rolstoelatletiek!



Special Olympics



Helga nam deel aan 2 verschillende proeven. Ze deed mee aan de proef STAP met het paard en daar behaalde ze een 6^e plaats. De andere proef was GYMKANA, dat zijn allerlei spelletjes uitvoeren, terwijl je met het paard rijdt. Daar behaalde ze een 5^e plaats!



We namen ook deel aan unified atletiek. Dit is het gezamenlijk sporten van personen met en zonder verstandelijke beperking. In deze discipline behaalde Jan samen met Karin, zilver en Stéphan samen met Karine, goud. Bedankt om samen met Jan en Stéphan te lopen!



Paul heeft samen met Paul Meganck gezwommen. Hij won jammer genoeg geen medaille. Maar aan plezier tijdens het kamp was er geen gebrek. Hij genoot met volle teugen van het lekkere eten en vooral van de vele "coca's"!



Michel behaalde de 8^e plaats bij het ping pong. Karel komt wekelijks trainen met Michel en Geert.



Jo speelt Bocce. Dit is een miksport verwant aan pétanque en bowls. Het wordt gespeeld met zachte ballen. Doel van het spel is om je eigen rode of blauwe ballen dichterbij de witte doelbal (de Jack) te plaatsen dan de tegenstander. Jo blijkt hier fantastisch goed in te zijn!

Hij behaalde een zilveren medaille en mag in 2019 naar de World Games in Abu Dhabi.



Bedankt aan iedereen die tijdens de specials kwam supporteren! Dat vinden onze atleten superleuk!





En als laatste willen we onze vrijwilligers, Karel en Sylvette, bedanken om ons steeds te vergezellen tijdens de specials met hun goede zorgen, wijze raad, hun humor en nog zoveel meer!

Het special-team: Joris, Svea, Tamara en Dorien

Nieuws uit Valier 4

Terrasje doen



Frietjes voor verjaardag Lenn



Sfeerfoto's



Paasviering

Het was een leuke dag! Laat de foto's voor zich spreken.....



Nieuws van onze sponsors

Paradisio

Wilfried De Backer, zaakvoerder van Paradisio in Hofstade en man met een bijzondere sympathie voor De Valier, schonk 5 gratis parasols ter waarde van **1600€**.

Zeer binnenkort kunnen onze bewoners goed beschermd van de zon genieten. Bovendien zorgde hij voor een extra korting van 20% op de aankoop van ander tuinmeubilair.



Dank u wel, Wilfried!

Bij Paradisio kunt u terecht voor de hipste babyspullen en geboortelijsten, de mooiste tuinmeubelen en barbecues en de nieuwste kantoor- en computersnuffjes. Je krijgt er zeer deskundig advies en de service is navenant. Je koopt er aan de scherpste prijzen!

Naast Hofstade (Aalst) heeft Paradisio nog vestigingen in Gent, Sint-Niklaas, Waregem en Zonhoven.

Proxy Delhaize



Stijn Van Der Weeën, zaakvoerder van Proxy Delhaize in de A. De Cockstraat 13 in Denderleeuw, is een man met een groot hart.

Hij zorgde er voor dat de klokken dit jaar met Pasen niet uit Rome maar wel uit Denderleeuw kwamen. Door zijn toedoen kregen alle bewoners van De Valier **een aangepast chocoladen cadeau!**

Dank je wel, Stijn!

VBS Welle

De Vrije Basisschool Welle, kortweg VBS, organiseerde een sleutelbloemenverkoop ten voordele van De Valier.

Deze actie bracht **755€** op.

Bedankt aan alle leerlingen die dit resultaat mee mogelijk maakten. Speciale dank gaat naar de juffen Patricia, Heidi en Femke en meester Siemon.

Tevens willen we langs deze weg Lieve Van Valckenborgh, directeur, bedanken om zich volmondig achter dit initiatief te scharen.

Het geld werd intussen goed besteed want Valier 3 kreeg een nieuwe kookplaat en aangepaste kookpotten.





Bevolve

Bevolve is een jong bedrijf dat inzet op het verlagen van de werklast en het verhogen van de ergonomie bij bedrijven door middel van zowel proces- als productautomatisatie.

Het bedrijf is gevestigd in Denderleeuw en **schenkt 1000€ aan De Valier** die gebruikt wordt in een grotere aankoop van tuinmeubilair.



IKSO

Het IKSO uit Denderleeuw organiseerde een 24-uren sportmarathon voor haar leerlingen (van het eerste tot en met het zesde jaar) uit ASO, TSO en BSO.

De actie werd uitgewerkt door het IKSO - lerarenteam van lichamelijke opvoeding onder leiding van Lars Bronselaer en met de volmondige steun van het beleidsteam, gestuurd door adjunct - directeur Bruno Bronselaer en algemeen directeur Nico Van den Borre.



De opbrengst bedroeg 3000€ en zal worden aangewend voor de financiering van nieuw tuinmeubilair voor de verschillende leefgroepen.

Daarnaast schonken de 3 mini-ondernemingen van het IKSO Pamoja, Viva La Vida en Millennium samen **300€ aan De Valier**. De leerlingen van dit project in het zesde jaar bezochten in dat verband Huis Eygen.

Bovendien schonken de leerlingen van de graadsklas 5 & 6 Organisatiehulp nog eens **50€ extra**. Dit bedrag werd gedoneerd omdat zij wegens stage niet aanwezig konden zijn op de sportmarathon.





De Valier

32^{ste} eetfestijn

ten voordele van

De Valier vzw

Dienstverleningscentrum
voor personen met een handicap

Vrijdag 19 oktober 2018 van 18u tot 22u

Zaterdag 20 oktober 2018 van 18u tot 22u

Zondag 21 oktober 2018 van 11u30 tot 15u

Zaal Berkenhof

Stationsstraat 262, Liedekerke

www.devalier.be

V.V. Kathleen Straetmans, Verdorenkoudstraat 303, 1770 Liedekerke

