

Het Valierkrantje

België-Belgique

P.B.-P.P

1770

Liedekerke

BC 10374

**driemaandelijks tijdschrift De Valier vzw
april, mei, juni 2021**

Afzendadres
v.u. Kathleen Straetmans
Verlorenkoststraat 103
1770 Liedekerke



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Stappen voor het goede doel!	3
Afscheid van Kristien	4
Het leven in Valier 1	
Sneeuwballengevecht	5
Genieten van den buiten	5
Op bezoek bij de kookouders	8
Frietjes van de frituur	8
Bad- festival	9
Het leven in Valier 2	
Naar de Gavers	11
Knutselen	12
Valierkermis	13
Verjaardag	16
Naar het park	17
Afscheid van Myriam	18
Het leven in Valier 3	
Paula wordt 81!	19
Vogelopvang Lea	20
Plantenbak V3	20
Andre is jarig!	20
Dagje stam x	21
Op de boerderij	21
Het leven in Valier 4	
Afrika!	22
Trampoline	24
Het leven in Huis Eygen	
Muziek	24
Dierenweek	25
Verjaardag David	27
Pinata	27
Bij ons in het dagcentrum	
Floralia	29
Geert	31
Overlijden Emile Wambacq	33
Sponsoring	34

Voorwoord

Daar is ze dan! De zon!

Alé vandaag dan toch en volgens de voorspellingen kunnen we nog even genieten van deze late lente!

Niet alleen de zon kondigt zich in vol ornaat aan, voorzichtig kondigen **zich ook in De Valier de eerste versoepelingen aan....**

Niet zoveel ineens als dat de regering aankondigt! Nee nee, heel geleidelijk lossen we het covid keurslijf tot we weer wat beter kunnen ademen. Geen grote bevrijdingsfeesten of decadente maaltijden in een restaurant of een ritje op een reuzenrad in een pretpark! Nee nee, gezellig vertoeven in onze bubbel eventueel met een bubbeltje, of a walk in a **park, of toch al schoorvoetend een terrasje in de buurt verkennen....**

Leuk toch! Ik durf het bijna niet te verkondigen, maar deze epidemie heeft ook ons diep doen nadenken over wat echt belangrijk is. Niet de verre busreizen, dure uitstappen of lange dagen van huis maken de bewoners gelukkig, maar samen zijn is de essentie! Een terrasje in de buurt, een picknick in Liedekerkebos, gezellig vertoeven in de tuin met een hapje en drankje zijn meepakkers om zinvolle dagbesteding aan te bieden! Naar zee om een crèmeglance te eten hoort er natuurlijk ook bij **op een mooie zomerse dag...**

Maar kleine zaken die uit een groot hart komen maken onze bewoners **zielsgelukkig! Maar zo eens een decadente maaltijd.... Af en toe...**

mmmm!

Geniet van deze kleine krant gemaakt door vele grote harten!

Monika



Stappen voor het goede doel!



Tussen februari en maart namen collega's Tamara en Nadia deel aan De Warmste Winter Challenge.

Ze behaalden hun doel en wandelden elk afzonderlijk 200 km bij elkaar ten voordele van De Valier VZW.

Proficiat aan onze twee wandelaars en bedankt aan alle supporters! 🙌❤️🔥🌸 Ook Charlot Limpens, begeleidster in Valier 1, heeft 2021 aangevat met een ambitieuze missie: Charlot nam deel aan de Warmste Winterchallenge van de Dodentocht te Bornem en stapte tegen eind maart maar liefst 250 (jawel, tweehonderdvijftig) kilometer stappen.

Dit natuurlijk niet zomaar... dit ten voordele van De Valier!

Wandelgroep Step by Step Liedekerke verzamelde ook 443 euro in door deel te nemen aan de Warmste Winter Challenge by 100 km Dodentocht.

Wij danken onze vrijwilliger Danny Spriet, alsook Tina De Kerpel voor de vele wandelkilometers die zij samen met hun vriendengroep hebben gerealiseerd.

Bedankt aan iedereen die hun initiatief heeft gesponsord!





Afscheid van Kristien

Op 30 mei vierden we de laatste werkdag van Kristin in De Valier.

Collega's uit het activiteitenteam, allemaal in andere bubbels, dus ja, opnieuw afscheid in coronastijl!

Met een smoes werd Kristin naar buiten gelokt. Daar werd ze door haar collega's helemaal in de 'bloemekes' gezet.

Een gezamenlijk etentje zat er nog niet in. Maar dit wordt sowieso, van zodra het veilig is, zeker georganiseerd. In afwachting, alvast een traktatie, op enkele rondjes !

Dankjewel Kristin voor de, net geen 10 jaar, enthousiaste inzet. Heel veel succes bij je nieuwe job !

Karin



Het leven in Valier 1



Sneeuwballengevecht

Sneeuw in de lente... Onze mannelijke collega's konden zich natuurlijk niet bedwingen en startten een sneeuwballengevecht met het raam. Jos vond het hilarisch!



Genieten van den buiten

Ook al hebben we in mei heel wat regen moeten trotseren; toch hebben we ook al veel goede dagen gehad. Het ideale moment om te genieten van een wandeling in het park of een fietstocht, of gewoon schommelen in de schommelbank met een aperitiefje.







Op bezoek bij de kookmoeders

Op een regenachtige dag gingen we opnieuw op busbezoek bij de kookmoeders. We hadden voor de verwenmama van Heinke een mooi fotoalbum gemaakt met herinneringen van Heinke. De kookmoeders hadden lekkere cupcakes gebakken.



Frietjes van de frituur

Zo om de zoveel maanden verwennen we onze bewoners eens met frietjes van de frituur. Heel raar, maar dit gaat steeds gepaard met een rustige maaltijd en veel stralende gezichten.





BAD-festival

Begin 2020 kondigde de organisatie van Lions BAD Festival aan dat het bekende belevingsfestival niet zou kunnen plaatsvinden in 2020 door het coronavirus. Ook in 2021 was alles nog heel onzeker. In plaats van een live evenement, ging Lions BAD Festival voor iets heel speciaals: een online Bubbel Editie! Wie zin had in een show met muziek, kon deze Bubbel Editie gratis online bekijken via zijn computer.

En dat hebben we in Valier 1 dan ook gedaan.

Bovenop de online editie trakteerde de organisatie iedere deelnemer ook op een heuse goodiebag; met daarin het welbekende "festivalbandje", een festivalpet, drank en spijs, een regenponcho, pleisters...

Kortom, alles wat je nodig hebt voor een geslaagd festival!





Het leven in Valier 2

Een uitstapje naar de Gavers met Frida, Fabiënne, Mariëtte, Patricia, Christelle en Sonja.

Wat wandelen met wat uitzichten en een terrasje. Balletjes in tomatensaus met frietjes en een heerlijk ijsje.



 domein
De Gavers
Provincie Oost-Vlaanderen
Een stukje vakantie vlakbij!



Knutselen met verf

Onze bewoners hun handafdrukken.



Dinsdag 11 mei organiseerden de begeleid(st)ers van Valier 2 een lente-ontbijt met erna een soort van **'Valierkermis'**.

We begonnen met een uitgebreid ontbijt. Heerlijke koffiekoeken, sandwiches, eitjes met spek en chocoladebrood. Dat was een HEERLIJK begin van de dag.

Na het ontbijt hebben we een aantal activiteiten gedaan zoals: balspel, eendjes vissen en kegelspel. Dan onze aperitief met muziek. Eentje drinken, genieten van het mooie weer en dansen.

's Middags:

Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen spaghetti op ons bord!

15u: een ijsje met heerlijke aardbeien







Met veel plezier en liefde helpen met de afwas en tafel dekken



Verjaardag!

Verjaardag van Frida en Fabienne.
Frida is 69 jaar geworden en Fabienne is 58
jaar geworden.
HIEP HIEP HOERA...



Naar het park!

Leefgroep 3 ging op uitstap naar het park van Aalst, we genoten van een lekkere pannenkoek of een ijsje overgoten met stralende zon en een verfrissend drankje.

Op naar meer van dat 😊🍷🍦☀️👤



Bij slecht of minder goed weer, houdt ook ons activiteiten team ons goed bezig. We maakten namelijk al veel gebruik van de belevenis tafel/computer. Muziek, dieren tekenen en memory spelen zijn onze favorieten.



Pensioen Myriam

Eentje drinken op Myriam haar laatste dag.
Geen vaarwel maar een tot ziens.





Het leven in Valier 3

Op zondag 25 april is Paula 81 jaar geworden!



Lea heeft een vogeltje gevangen binnen Valier 3.

We hebben er 1 weekendje goed voor gezorgd en terug vrij gelaten in de natuur.



Annick van der Smissen schonk De Valier drie stevige moestuinbakken.

Twee moestuinbakken staan op onze Zorgboerderij te Roosdaal en ééntje werd geïnstalleerd in Valier 3.

Daar komen André zijn groene vingers volledig van pas!



André is onlangs 73 jaar geworden!

Hij heeft genoten van zijn beide taarten! 😊



Uitstap naar het Jeugdhuis Stam X in Denderleeuw.

Door de behang- en verfwerken in Valier 3, mochten we het jeugdhuis voor een dagje reserveren.

Daar hebben we genoten van diverse activiteiten: café spelen, wandelen, kickenen, luisteren naar DJ Mike, frietjes eten...



Ondertussen de boerderij,...

Afgelopen week, heb ik op de boerderij tomatenplanten geplant. Woensdag ga ik het gras daar afrijden. Bij mooi weer zal ik de uitjes planten. Ik ben ook zeer blij dat het winkeltje terug open is.

Altijd welkom!

Vele groeten van Kris Le Compte



Het leven in Valier 4

Afrika!

Afrika naar De Valier halen? Het is maar een woord! Evy is begonnen aan een grote reis rond de wereld om telkens te landen op een land waar de bewoners met volle teugen kunnen genieten van de plaatselijke culinaire en plezierige gebruiken! Ze mogen vliegen naar waar ze willen, maar voor de boterhammekes terug thuis he!





Trampoline

Dankzij Sophie crea store staat er in de tuin van Valier 4 een grote trampoline! Op mooie dagen wordt er duchtig op gesprongen!



Het leven in Huis Eygen

Begeleider Kris zorgt steeds voor een leuke muziek voormiddag in Huis Eygen. Een activiteit waar onze bewoners telkens naar uitkijken.



Dierenweek

In mei organiseerden we in Huis Eygen een dierenweek. Er werden allerlei activiteiten gedaan rond dieren. Er kwamen roofvogels op bezoek, de ezelboerderij kwam ter plaatse en de honden van de begeleiding kwamen langs. Al die dierenliefde, 't was fijn om zien!





Verjaardag David!



Pinata

In de crea met Evelien ergo maakten onze bewoners in Huis Eygen een pinata in het thema van corona. Hij bleek ook zeer sterk in elkaar te zitten want het heeft wel even geduurd eer het snoep er uit viel.

De bewoners mochten zich eens uitleven met het stukslaan van de pinata en waren -uiteraard- zeer tevreden met de hopen snoep die er uit vielen.





Bij ons in het Dagcentrum!

Floralia

Met de mensen in het Dagcentrum zijn we naar Floralia in Groot-Bijgaarden geweest.

De groep werd in twee opgesplitst op twee verschillende dagen, dinsdag 27 april en woensdag 28 april.

Op dinsdag ben ikzelf meegegaan met begeleidsters Femke en Mady. Wat vooral opviel waren de talrijke tulpen in bloei.

De weergoden waren ons heel gunstig vergezeld, we hebben heel warm weer gehad en een stralende zon. We hadden broodjes mee die we op de middag verorberd hebben in de natuur tussen de bloemen. Het was een heel leuke en aangename dag, voor herhaling vatbaar.

Eindelijk konden we eens buiten komen, en in de mooie natuur!

Oliver





Geert

2 december 1966—13 mei 2021

Levensgenieter, vriend.

Deze twee woorden beschrijven je perfect.

Wat heb je genoten van het leven, wat heb je geleefd. Op restaurant gaan, pintjes en trappistjes drinken, feesten. En dansen, wat kon je dansen; toch zolang je knieën het toelieten.

Er zijn zoveel dingen die ik me nog levendig kan herinneren...

- Als kind samen tenten bouwen op de koer bij je thuis nadat de bus van Levensvreugde je had afgezet.

- Op oudejaarsavond als ik bleef slapen eerst muziek luisteren in de keuken terwijl meter, je mama, naar TV aan het kijken was in de living. Eén of andere duitstalige oudejaarsshow. Daar al afspraken maken om later op de slaapkamer 'onnozel te doen', zoals jij zei. Dat was dan vertellen, lachen, mopjes maken tot meter ons kwam zeggen dat we moesten stil zijn en gaan slapen.

- De vele kerstavonden bij mijn ouders of bij Leon en Rita, en het liefst als voorgerecht tomatensoep met balles. En barbeques waren niet geslaagd zonder je zwarte pensen.

- Ik zei daarnet dat je goed kon dansen; wat heb je de show gesteeld op de feesten van mijn eerste en plechtige communie. En zingen! Je maakte Anne van Clouseau nog beter dan het originele!

In 1998 werd beslist om het dagverblijf in Levensvreugde te verlaten en op zoek te gaan naar een tweede thuis... Die werd gevonden in De Valier. Ik was toen 13 jaar. Wat was ik kwaad, en wat heb ik geweend. Ik denk dat ik iets zal gezegd hebben in de aard van 'waarom gaan jullie nonkel daar wegsteken?' Ik snapte het toen niet. Maar dat is de beste beslissing ooit geweest, je bent daar opengebloeid. In het weekend kwam je nog naar Lede, maar in de auto terug op weg naar Liederke zong je uit volle borst Dos cervesas porfavor!, een hit die we nooit zullen vergeten...

Dankzij De Valier heb je je leven kunnen verrijken; helpen op de boerderij, samen op kamp, knutselen, meedoen met de special Olympics, ik denk dat je beter kon pingpongen dan ik... Op de kiné bij Kris waardoor je steeds, zelf na verschillende tegenslagen toch terug kon stappen. Jarenlang drum gespeeld bij het Huisorkest van De Valier. Soms iets te hard of een beetje uit de maat, (het zal in de genen zitten zeker?) maar altijd met de volle goesting en je eeuwige enthousiasme. En wat was meter fier op jou! Wij allemaal trouwens.

Heb ik al gezegd dat je graag pintjes dronk en op restaurant ging? En bij de vraag 'wie gaat dat hier betalen?!' antwoordde je steeds: 'Verdomme, ik ben mijn portefuille vergeten'.

Vriend, dat was het andere woord dat perfect bij je past. Iedereen was je vriend of vriendin, en je was ook een vriend van iedereen. Misschien ook een beetje zot van de vrouwtjes; want je wou met iedereen trouwen; mijn toenmalige vriendin, een medebewoner van de Valier, of was de vrouw van je leven dan toch je favoriete begeleidster Tamara?



Je was een echte casanova... Het zouden ook vele en dure trouwfeesten geworden zijn vrees ik.

Zo kan ik nog een tijdje verder gaan, maar ik zou in naam van mijn ouders, meter en mezelf graag afsluiten met een dankwoord aan De Valier; begeleiders, vrijwilligers, medebewoners, symphatisanten, noem maar op. Bedankt om nonkel Geert een onvergetelijke tijd te bezorgen. Niet alleen in de periodes van goede gezondheid, maar zeker ook in de moeilijkeren tijden. Bedankt voor de zorg, vriendschap en liefde die hij hier gekregen heeft, zowel professioneel als amicaal en in jullie vrije tijd. Woorden schieten te kort om het correct en compleet te omschrijven, maar die zijn misschien ook niet nodig; want Geert zit bij iedereen in het hart; en jullie in het zijne!

Nonkel, het ga je goed. Waar je ook bent, we zijn ervan overtuigd dat mama en papaken ook daar zullen zorgen dat je niets tekort komt.

We gaan je missen.

Joeri





Emile Wambacq

19 juni 1957 – 14 mei 2021



Emile was een geweldige chauffeur!

Veel te vroeg en veel te snel overleed hij op 14 mei 2021.

De bezoekers van het Dagcentrum thuis ophalen en naar huis brengen was voor hem en voor ons een plezier.

Met spijt in het hart, nemen we afscheid van hem.

Bedankt Emile voor alles wat je voor ons hebt gedaan!

Sterkte voor het hele gezin.



De Valier dankt de firma Comith uit Affligem.

Comith zette het bestelsysteem, onder meer voor het 'afhaal eefestijn' en de koekjesverkoop, feilloos online.

De vele bestellingen voor beide events verliepen vlekkeloos en zorgden ervoor dat de organisatie technisch prima werd ondersteund.

comith



Geen barbecue in juni dit jaar door Corona. Wel de vierde koekjesverkoop in samenwerking met Jules Destrooper.

De actie werd begin maart op gang getrokken en liep door tot halfweg mei '21. Je kon nu ook voor de eerste keer online bestellen.

Dank zij de inzet van zovelen groeide de actie uit tot een geweldig succes. Exact 3152 driepacks werden verkocht. De opbrengst bedroeg precies 10.008,12€. Intussen werd de fiets aangekocht voor Valier 1 maar wachten nog op de levering. De rest van het bedrag wordt besteed aan afdekkingsmateriaal om fietsen goed te kunnen stallen.

Nogmaals bedankt aan iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen, maar een speciale merci gaat uit naar onze talrijke topverkopers.

De eindejaarsactie van Sophie Crea Store uit Affligem bracht 215€ ten voordele van De Valier op.

Sophie Crea Store is een vriendengroep die naast hun dagelijkse job ook creatief wouden zijn. Sophie is het creatieve brein, Jan neemt vooral het financiële aspect op zich, Wouter zoekt naar manieren om te communiceren en Karen helpt Sophie met het maken van de bestellingen.

Samen zorgen zij voor menig blije gezichten met steeds creatieve en gepersonaliseerde cadeautjes voor jong en oud.

Met de opbrengst van de actie werd voor Valier 4 een trampoline aangekocht.

Dank aan Sophie en haar team!



