

Het Valierkrantje

België-Belgique

P.B.-P.P

1770

Liedekerke

BC 10374

**driemaandelijks tijdschrift De Valier vzw
juli, augustus, september 2021**

Afzendadres
v.u. Kathleen Straetmans
Verlorenkoststraat 103
1770 Liedekerke



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Het leven in Valier 3	
Voetbal!	3
Het leven in Huis Eygen	
Op uitstap	4
Coctails!	5
Belevingskoffer	7
Dirk	8
Het leven in Valier 2	
Pizza!	9
Feestmaal	10
Aaiwijde	11
Het leven in Valier 1	
Ek gekte	12
Fietsen	14
Plezier met Hilde crea	15
Zomers avondmaal	16
Zomerfeest	17
Wat leeft er in het Dagcentrum	
De gouden leeuw	24
Huifkarrentocht	24
Valier 4!	
Lekker buiten!	25
Beamer	26
Sfeerbeelden	27
Eetfestijn	39
Allemaal warm	41

Voorwoord



De zomer loopt stilaan op zijn einde.

Voor sommigen veel te fris, voor anderen perfect op tempera-

tuur....Sommigen gingen de administratieve uitdaging aan en gingen vol goede moed naar het verre buitenland en anderen lieten het invullen van een plf document aan zich voorbij gaan en bleven in ons exotisch binnenland.

Het leven tussen 1 en 2 spuitjes maakte een groot verschil! Op pad gaan met 1 spuit was Mario Bross spelen met level 3. Wat U ook koos, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Onze bewoners zijn "fully vaccinated"! Al een tijdje hoor, reeds 3 krantjes terug...of er een derde prik komt? De kans zit er dik in! Hopelijk kunnen we corona daarna terug herinneren als een exotisch biertje in plaats van een venijnig beestje dat ons het leven zuur maakt.

We gaan er toch dikwijls naar teruggrijpen hoor, het leven voor, tijdens en na corona. Vele bewoners zijn de periode voor reeds ontgroeid. De periode tijdens vormde de blauwdruk voor het leven erna. Het klinkt nostalgisch, maar voor vele bewoners en toegeven vele begeleiders is dat geen slechte evolutie. Een beetje meer mag, maar van hier naar daar springen om de dagen te vullen hoeft niet meer...Een beetje trager kan ook zinvol zijn, een beetje minder zorgt voor een voller leven, voor U en mij en zeker voor onze bewoners...

De zomer loopt op zijn einde, maar de herfst brengt ons een fris en vreugdevol nieuw begin....

Veel leesplezier

Monika

Rode duivels binnen Valier 3



Het leven in Huis Eygen

Op uitstap!

Olé we mogen weer op uitstap, dat lieten we ons geen 2 keer zeggen. We gingen een ritje maken met de paardenkoets, picknicken, gaan eten en drinken, ...

Op naar het nieuwe normaal!





Coctails!

Ondanks het mindere weer in de maand juli konden we de zomer toch wat binnen halen met onze zomerse cocktailbar. We maakten Virgin Mojito's met en zonder aardbeien.

Nog een hapje erbij en onze voormiddag kon niet meer stuk.







Belevingskoffer

Wanneer de belevingskoffer in Huis Eygen is proberen we deze zoveel mogelijk te benutten. Herman vond het thema wiskunde wel leuk en uitdagend, voor Marc waren de sprekende gezichtjes dan weer interessant. Serge, Dieter, Kris en Raymond spelen nu nog liever bingo dankzij de belevingskoffer/tafel.



Dirk

Februari 2020 wij vol spanning uitkijkend naar de nieuwe bewoner die in HE zou komen wonen en jij vol spanning van wat deze nieuwe stap in je leven zou brengen.

Doch was het geen eenvoudige start voor jou, slechts een paar weken nadat je bij ons kwam, diende je opgenomen te worden in het ziekenhuis. Dit op zich is steeds een ingrijpend gebeuren maar dat dit ook gebeurde in de volle eerste coronaperiode maakte het des te zwaar. Niemand van je familie of van ons, kon je terzijde staan en je duidelijk maken wat er allemaal aan de hand was.

We voelden dan ook heel sterk dat we na je terugkomst uit het ziekenhuis terug vertrouwen dienden op te bouwen. Door jouw open en heel toegankelijke persoonlijkheid, ging dit echter razend snel.

Soms zijn er immers gewoon geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Je kon niet alles vertellen met woorden maar op jouw manier kon je heel veel dingen duidelijk maken.

Je wist wat je wou!!

We weten heel goed dat het niet altijd gemakkelijk was voor jou en af en toe zorgde dit al eens voor frustratie. Al bleef je toch vaak, bewonderenswaardig, heel rustig. Ik zie je nu gebaren maken met je handen en een sprekende blik die bevestigen wat ik vertel. Maar waarschijnlijk zou je nu ook bij jezelf denken dat je ons nog veel meer had willen vertellen met woorden. En wat hadden wij graag geweten wat er zich allemaal afspeelde in je gedachten.

Typerend aan jou was het warme schouderklopje bij Marc en David, de interactie tussen jou en Martine, genieten van het zonnetje als een echte zonneklopper (met de nodige discussies over het al dan niet gebruiken van de voorhanden zijnde zonnecrème), rustig in je zetel TV kijken en met iedereen die wou en jij graag had een dansje doen.

Moesten we jou moeten beschrijven in één woord dan zou het wel 'goedlachs' zijn. Humor was voor jou zo belangrijk. We kennen weinig momenten dat je niet aan het lachen was of met je ogen zat te draaien naar al dat zot en jong geweld in Huis Eygen.

Tot je ziek werd. Je ging de strijd aan. Voor de tweede keer, zoals je ons vaak duidelijk maakte. Het was duidelijk dat je het er heel moeilijk mee had, ook al hield je je heel sterk. Met z'n allen hebben we je moed ingepaat.

Na je operatie kwam je even later terug naar Huis Eygen. Jij maar ook wij, waren enorm blij dat je terug was. Voor even leek je je oprechte lach kwijt te zijn maar stilletjes aan kregen, we die lach opnieuw te zien.

Evident was het niet maar je was aan het herstellen en maakte langzaam vorderingen.

En toch...zo plots...plots was je er niet meer. Plots konden we niet meer op je deur komen kloppen.

Ondanks de korte periode die je bij ons was, heb je op heel veel mensen een diepe indruk achtergelaten. Heidi zei na je overlijden, het was een man waar we een voorbeeld kunnen aan nemen. Ondanks je tegenslagen bleef je positief in het leven staan.

Dirk, je was een man met nog heel wat in je mars. We hadden samen nog zo veel plannen, plannen die door corona jammer genoeg on hold werden gezet, maar waar we samen onze schouders nog wilden onder zetten. Gaan vissen, de aankoop van je fiets, het opzoeken van nieuwe wandelroutes, je weg naar meer bewegingsvrijheid,...het heeft spijtig genoeg niet mogen zijn.

Dirk, het was een voorrecht om iemand zoals jij te leren kennen, bedankt!

Rust nu maar zacht lieve Dirkie.



Het leven in Valier 2

Wat te doen bij regenweer? We maken onze eigen pizzeria. De groentjes worden ijverig gesneden, de pizza wordt belegd naar keuze. En Steffie heeft de gebakken pizza's goedgekeurd.

Smullen maar!



Naar jaarlijkse traditie gaan we naar de boerderij om ons feestmaal te bereiden. Aardappelen schillen, de frietjes snijden, mosselen kuisen... met dank aan Karel en Sylvette voor de extra hulp... Amai... Dat was lekker... zo lekker, dat er geen tijd was voor een fotootje van ons klaargemaakte gerechtje.



Op een zonnige dag gingen we naar de aaidierweide in Berlare. We maakten eerst een mooie wandeling tussen de dieren, de dieren lagen letterlijk op ons pad.

Achteraf genoten we in het zonnetje met een picknick samen met vrijwilligster Frida.



EK-gekte

Als de Belgen spelen, laten we het beest in ons los! Groot scherm, drank en hapjes!





Fietsen!

Dankzij de geslaagde koekjesverkoop (die dan ook nog eens heerlijk waren!), heeft Valier 1 zich een nieuwe elektrische rolstoelfiets kunnen permitteren. Indien jullie twijfelen of onze bewoners (en begeleiders) dit leuk vinden, ziehier het bewijs:



Plezier met Hilde crea

Hilde crea heeft haar naam in de loop der jaren zo gekregen, maar tegenwoordig klopt deze naam eigenlijk niet meer. Eigenlijk is Hilde crea een multitalent en zouden we haar Hilde muziek, Hilde wandel, Hilde sport en spel, Hilde vanalles..... kunnen noemen.





Zomers avondmaal, dankzij Paradisio Aalst

Veel zomerse dagen hebben we nog niet gehad deze vakantie.

Reden te meer om er dubbel en dik van te genieten als ze dan toch eens schijnt.

Ideale moment om buiten te eten!

En dit aan onze splinternieuwe, stevige tafel; inclusief stevige stoelen, die we cadeau kregen van Paradisio Aalst!

Dikke dank je wel!



Zomerfeest



ZOMER
Feest







WAAR IS DAT
FEESTJE











HÉT GROTE ZOMERFEEST



Wat leeft er in het Dagcentrum?

Uitstap Dagcentrum 'De gouden leeuw'

Na vele maanden uitkijken naar een uitstap was het eindelijk zover. Vol enthousiasme trokken we met z'n allen richting Sint-Lievens-Houtem naar 'De gouden leeuw' voor een hapje en een drankje, zoals je op de foto wel kan zien.



Huifkarrentocht

In juli was het een blij weerzien tussen het Dagcentrum en Huis Eygen. Samen mochten ze op huifkarrentocht in Opwijk. Paarden en de buitenlucht waren de perfecte ingrediënten voor een prachtige dag!



Valier 4!

Lekker buiten!



Beamer!

Soms als het weer wat tegenzit of we willen iets samen doen of gewoon omdat het gezellig is....
Wanneer de beamer wordt opgesteld is het feest!
Zeker in tijden dat "tien om te zien" weer terug ferm in trek is!



Sfeerbeelden!



























De Vriendenkring en
De Valier vzw organiseren



Valier@home
15 en 16 oktober 2021

Honger naar een klassiek eetfestijn? Wij ook! Maar afhalen is nog altijd veiliger.

Wat? Met Valier@home geniet je thuis van de heerlijke, vers bereide voor- en hoofdgerechten van ons keukenteam. Je hoeft enkel het hoofdgerecht nog thuis op te warmen. De drank kan je gewoon mee bestellen bij je maaltijd. Er zijn ook artisanale desserts verkrijgbaar. Dankzij de versheid van de ingrediënten en de bereiding ervan, is het perfect mogelijk de gerechten de dag na afhaling op te warmen.

Tombola? In tegenstelling tot vorig jaar is de tombola dit jaar altijd prijs! Je trekt zelf het tombolaticket bij afhaling van het menu.

Wanneer? Je kiest zelf uit twee afhaaldagen:

- vrijdag 15 oktober 2021 tussen 15 uur en 19 uur
- zaterdag 16 oktober 2021 tussen 15 uur en 19 uur

Bij je bestelling duid je een tijdsslot aan van 30 minuten, zodat wij je bestelling tijdig kunnen klaarzetten en we drukte vermijden.

Waar? Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke

Hoe geef je je bestelling door? Bestellen en betalen kan snel en makkelijk online via www.devalier.be/athome, bestellen kan tot en met 6 oktober 2021.

Liever op papier? Vink dan de gerechten van jouw keuze aan en schrijf er de aantallen naast. Vul vervolgens je gegevens in, stop dit formulier in onze brievenbus (Verlorenkoststraat 103, 1770 Liedekerke) en schrijf het juiste bedrag over op BE11 7805 9299 3648 ter attentie van De Valier vzw met de vermelding 'Valier@home' + naam inschrijver.

De Valier vzw

De Valier is een dienstverleningscentrum waar volwassen personen met een handicap graag gezien worden. Jaarlijks organiseren we een eetfestijn. Net zoals vorig jaar doen we dat net iets anders. Wil je ons steunen? Kijk dan snel op de achterkant.

Ik kom mijn bestelling afhalen op:

15 okt. 2021 tussen en uur 16 okt. 2021 tussen en uur

Naam + voornaam:

Telefoon:

Valier@home-keuzemenu

Koude voorgerechten:

- Slaatje met Italiaanse ham en meloen € 8,00 x
- Slaatje met zeevruchten .. € 8,00 x

Hoofdgerecht (volwassen portie):

- Zalmfilet in wittewijnsaus met puree € 18,00 x
- Witloof in hesp en kaassaus met puree € 15,00 x
- Stoofpotje met aardappelgratin en witloof € 18,00 x

Hoofdgerecht (kinderportie):

- Balletjes in tomatensaus met puree € 8,00 x

Dessert:

- Rijstpap € 3,00 x
- Chocomousse € 3,00 x
- Tiramisu speculoos € 3,00 x
- Chocovado (chocomousse met advocaatmousse) ... € 3,00 x

Wijn:

- Cava Delabor brut € 15,00 x
- Domaine Lalaurie Alliance 2018 wit € 12,00 x
- Domaine Lalaurie Alliance 2018 rood € 12,00 x

Tombola: €5 €10 €15 €20

Kan u dit evenement van De Valier vzw niet steunen? Dan is een gift een goed idee.

Vanaf een gift van €40 ontvang je van ons een fiscaal attest, dat jou recht geeft op een belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Je schenkt aan De Valier:	Je gift kost jou slechts:
€40	€22
€50	€27
€80	€44
€100	€55
€250	€137
€500	€275

Stort jouw gift op het rekeningnummer BE98 0011 8537 8493 ter attentie van De Valier vzw met de vermelding 'gift met fiscaal attest'.

We zijn je enorm dankbaar voor jouw hulp en danken je voor je financiële steun!

DE WARMSTE WEEK



Allemaal Warm



SERGIO – SOULBROTHERS – JsT MdiVe & SPECIAL GUESTS

O.A. GUNTHER VERSPECHT (STASH!) & THE HORNY HORNS

YVES SEGERS – THE SUBWAY PAPERS – CHECKPOINT CHARLIE

THE GLORIOUS GENTLEMEN'S CLUB – DANSBAAR – ZEDDER – AMBIDANCE

DJ GEORGE V – GILBERT LOOSKENS – DJ YONO VAN GERVEN – DJ TOUCHEZ

KINDERTONEEL "RICHARKEN" MET MATS VANDROOGENBROECK

FUIF – T-DANSANT – BAL POPULAIRE – SCHLAGERNAMIDDAG

GEPRESENTEERD DOOR JO MET DE BANJO



Donderdag 2, Vrijdag 3, Zaterdag 4 & Zondag 5 december 2021

Ten voordele van



GC WARANDE – OPPERSTRAAT 31 – LIEDEKERKE

INKOM DONDERDAG VVK €8/ ADK €10 – VRIJDAG VVK €8/ ADK €10 – ZATERDAG VVK €10/ ADK €12 – ZONDAG VVK €10/ ADK €12
COMBI COMBI ZILVER €15 VOOR 2 DAGEN – COMBI GOUD €18 VOOR 3 DAGEN – COMBI DIAMANT €20 VOOR 4 DAGEN
KINDERNAMIDDAG RICHARKEN + BEZOEK SINT = €4 tickets vanaf online te bestellen via www.liedekerke.be



