

Het Valierkrantje

België-Belgique

P.B.-P.P

1770

Liedekerke

BC 10374

**driemaandelijks tijdschrift De Valier vzw
Juli, augustus, september 2018**

Afzendadres
v.u. Kathleen Straetmans
Verlorenkoststraat 103
1770 Liedekerke



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Even voorstellen....Huis Eygen.....	3
Dagje boerderij.....	10
Zwemmen in Axolotl.....	11
Nieuws uit Valier 4.....	12
Naar boudewijnpark.....	12
Uitstap Gaasbeek	14
Zomer in Valier 4.....	14
Jaarlijkse uitstap naar zee.....	16
Nieuws uit het Dagcentrum	17
Nieuws uit Valier 1	21
Huifkarrentocht	21
Doordeweekse namiddag.....	23
Voorstelling nieuwe bewoners	24
Sfeerbeelden	25
Boterhammen in het park.....	29
Nieuws uit Valier 3.....	30
Nieuws uit Valier 2.....	31
Bimmen.....	31
Naar het sas.....	31
Special Olympics 2018.....	32
Rock for specials.....	33
Sfeerbeelden	34
Afscheid Lieve	35
Nieuws van onze sponsors	37
Eetfestijn.....	39

September

Voorwoord

September is weer gearriveerd, geruisloos en zachtjes.

De zomer leek eindeloos, alsof we ons in een tropisch land waanden waar er maar 1 seizoen bestaat.

Hoe uitzonderlijk afgelopen zomer ook was, uiteindelijk glijden we terug in de zekerheden van de seizoenen. Voor velen onder ons is dit maar goed ook! Het was zuchten en puffen bij momenten en de roep naar regen werd alsmaar luider! Ook voor de bewoners was de zomer bij momenten om aan de kapstok te hangen! Noodgedwongen stond het leven dan ook hier op een lager pitje....Busritjes werden beperkt, schaduwplekjes waren gegeerd en de koude schotels waren meer welkom dan anders!

September, de maand van zekerheden. Activiteiten komen langzaam maar zeker als een dieseltje in gang, vakantieperiodes worden geklasseerd in de map afbeeldingen en we kunnen allemaal weer met diepe teugen de najaarslucht inademen.

Maar een klein nazomertje mag nog.....als ze niet overdrijft!



Even voorstellen!

Deze maand Huis Eygen!

Hallo, mijn naam is Kris, 55 jaar jong en werk al ruim 8 jaar als begeleider in Huis Eygen.

Van in den beginne werd ik dadelijk de persoonlijke begeleider van Veerle, die sinds september 2008 in Huis Eygen verblijft.

Veerle is 56 lentes jong, houdt van lekker eten, een uitstap, kruiswoordraadsels en een goeie babbel...

In november 2016 is Jan er bijgekomen, en prompt werd ik ook persoonlijke begeleider van hem. Jan is 69 jaar, fervent muziek- en film liefhebber, zoals ook zijn persoonlijk begeleider.... **Dat helpt natuurlijk!**



Mijn naam is Marie-Louise Van Herreweghe, maar iedereen noemt me Godelieve.



Ik wil er steeds goed uitzien en ga mijn kamer niet buiten zonder mijn juwelen en een laagje schmink. Ik ga dus ook zeer graag winkelen om nieuwe kledij te kopen. Overdag ben ik nooit zonder mijn woordzoekers op stap. Als 'laura' zich nog maar even laat zien, krijg je me nog moeilijk binnen. Ik ben een echte zonneklopper. Het grootste plezier is het naar huis gaan en liefst met overnachting. Al 50 jaar ben ik getrouwd en mijne Michel is nog altijd mijn steunpilaar.

Ik ben in Huis Eygen sinds 20 juni 2001. (Van bij de start dus). Al meer dan 17 jaar is Hilde mijn enige persoonlijke begeleidster. Als dat niet waard is te vernoemen als record in Huis Eygen; misschien zelfs van in de Valier. We zijn zelfs van plan om er samen nog enkele jaren bij te doen.

Voorstelling van mijn TOPPERS Serge en Jan M.

Zoals jullie kunnen zien hebben Serge en Jan een gemeenschappelijke hobby, namelijk voetbal kijken.

Jan is hevige supporter van Boka United, terwijl Serge dit is van Club Brugge.

Jan is geboren op 28/11/62 en verblijft sinds 13/09/2010 in Huis Eygen.

Serge is geboren op 26/09/66 en verblijft sinds 14/01/2014 in Huis Eygen.

Ikzelf ben Tori en werk als dit gepubliceerd wordt in december 1 jaar en 9 maanden als begeleider in Huis Eygen.

Ik ben fier dat ik hun persoonlijke begeleider kan zijn.



Hallo!! Ik ben Marc!!

Wanneer ik 's morgens op het gemakje ontwaak, luister ik graag naar "E..y W...y" of andere schlagermuziek.

Ik weet heel goed wat ik wil en hoe ik het "W..."

Om me voor te stellen, poseer ik maar al te graag voor de "L..."

Dagelijks mijn flesje "C..." en een boke met "K..s" zijn mijne meug.

Mijn lieve "Z.." komt me regelmatig bezoeken en zorgt ervoor dat ik niks te kort kom.

Om mijn dag fijn af te sluiten, geniet ik van het T.V. programma "Thuis" en tijdens de zomermaanden van "F.C. D. K..... ."

Vul in :

(Zus ; Kaas ; De Kampioenen ; Cola ; Wens ; Eddy Wally ; Lens)





Dag iedereen,

Ik ben Kris!!

Zo goed als elke vrijdag ga ik "Z.....", op dinsdag ga ik semi industrieel werk afleveren en tussendoor ga ik graag naar de "B....." of mee naar de winkel.

Ga je met mij op "Zw...", dan beleef ik het meeste "P....." !

Van al dat boemelen, word ik snel moe en hou ik vast aan mijn "S....." 's middags.

Een flesje water heb ik altijd bij mij, net zoals mijn gsm en "P....." !

Je kan me herkennen aan mijn lach, groot gestalte en mijn "B..." !

Vul in :

(Bril ; Portefeuille ; Plezier ; Zwemmen ; Siësta ; Zwier ; Boerderij)

Hallo!

Mijn naam is Ester.

Ik werk ondertussen drie jaar in Huis Eygen en mag mezelf trotse persoonlijke begeleidster noemen van Martine en Bart.

Martine is 58 jaar en nog in de fleur van haar leven. Ze kan echt genieten van eens buiten komen. Het liefst van al om te shoppen, maar tegen een optreden of een terrasje zegt ze geen "nee".



Bart is net geen 40 jaar. Hij houdt van sporten en ziet er graag goed uit. In Huis Eygen kan je hem vaak vinden achter zijn laptop. Daar is hij zeer behendig mee. Mailtjes sturen, lijstjes maken, muziek luisteren, filmpjes kijken,.... Bart doet het allemaal, maar als hij mee op uitstap kan, zal hij niet twijfelen!

Het activiteitenteam stelt zich voor:

Een likje verf
Een streepje muziek
Een beetje beweging
Wat relaxen en helemaal niets
Paardrijden, werken of zwemmen,...
Het is ons om het even,
Het maakt ons niet uit.
Als onze bewoners gelukkig wezen
Leven wij ons volledig uit.

Evelien en An



Hallo, ik ben Raymond De Wit.

Ik woon sinds september 2008 in Huis Eygen.
Mijn hart is groot en ik hou van alle vrouwen! Stilzitten kan ik niet. Daarom doe ik veel huistaakjes. Ik ga ook dikwijls zwemmen, paardrijden, werken op de boerderij, naar het atelier van het semi-industrieel werk en ga ook mee naar de winkel. Waar ik ook ga, mijn sigaretjes moeten mee.
Op de foto sta ik met Siska, de dochter van één van mijn begeleiders. Zelf heb ik een zoon van 17, Kenzo.



Hallo,

Mijn naam is Evelien

en werk al bijna 6 jaar in De Valier waarvan iets meer dan 5 jaar in Huis Eygen.
Momenteel ben ik in verwachting van ons 2de kindje



Hallo, Wij zijn Dieter, David en Tine!

41, 40 en 26 jaar oud. Ooit waren wij de jongsten in Huis Eygen, maar na 9 jaar helaas niet meer. Ook al zijn we dus al wat ouder, dit laten we niet graag merken.

David gaat nog graag mee naar festivals om er de pannen van het dak te dansen. Paardrijden, wandelen en ijsjes eten behoren ook tot zijn favoriete activiteiten.



Dieter is een echte voetbalfan en kan tot de late uurtjes voor de tv blijven zitten om elke match gezien te hebben. Liefst ziet hij zijn favoriet, Club Brugge, winnen. Hij gaat ook graag mee winkelen en paardrijden.

Tine is al 9 jaar onze persoonlijke begeleidster. Zij werkt nu 4/5^e om voor haar twee zoontjes van 5 jaar te zorgen.

Samen vormen wij een apart maar vrolijk trio die elkaar al heel goed kent.

Hallo,

Mijn naam is Emeline en ik werk sinds juni 1 jaar in Huis Eygen.

Mijn oogappels zijn Henri en Hilde.

Hilde wordt in augustus 62 jaar en verblijft bijna 11 jaar in Huis Eygen. Ze was vroeger werkzaam op de luchthaven van Zaventem en hield zelf ook enorm van reizen. Hilde was ook voor haar hersenletsel iemand die graag las en te paard reed. Inmiddels hecht Hilde veel belang aan rust, dragen van juwelen, er goed uit zien en af en toe een dikke zoen op haar kaak.



Henri is net 70 geworden (al denkt hij zelf nog maar 17 jaar te zijn.) en verblijft al 11 jaar in Huis Eygen. Hij was vroeger, voor zijn hersenletsel, een heel sportief man, hield van voetbal en was ook lid van een voetbalploeg. Hij werkte bij een Franse krant als "correcteur". Henri spreekt tot op heden dan ook zowel goed Nederlands als vloeiend Frans, al is het wel moeilijk een gesprek met hem aan te gaan. Hij kan zeer luid zijn, vergeet heel snel en herhaalt vaak dezelfde dingen. Henri geniet nu van een prikkelarme omgeving met veel rust. Wanneer hij niet op bed ligt, kijkt Henri graag naar sport op tv of luistert hij naar Franse liedjes. Hij gaat ook mee zwemmen, maakt af en toe eens een toertje met de duofiets of gaat mee op uitstap. Henri fleurt helemaal op wanneer zijn vrouwtje Rita op bezoek komt.

Hallo, ik ben Dipika

en werk momenteel 10 jaar in Huis Eygen.
Ik doe mijn job met hart en ziel. Mijn leven is zorgen voor andere mensen. Als zij het goed hebben ben ik gelukkig en zo krijg ik veel voldoening van mijn job als begeleider. Ik ben sociaal, behulpzaam en recht voor de raap. Ik ben fier op mezelf en op het team waar ik mag mee werken en bij vertoeven.
Ik ben op 26 juli voor de eerste keer mama geworden van een flinke zoon **Senn**.



Dit zijn Herman en Veerle

Herman is 63 jaar en woont al vanaf het begin in Huis Eygen. Hij was ook de allereerste bezoeker van het Dagcentrum, toen nog in de Peehoopstraat. Herman gaat nog elke dag wandelen. Hij leest ook graag, vooral over de wereldoorlog en is geïnteresseerd in oorlogsvoertuigen en machines. Op de boerderij is hij ook een vaste waarde. Herman is de persoonlijke bewoner van Veerle, zij werkt al sinds november 2011 in Huis Eygen.



Wij zijn de huismoeders van Huis Eygen.

Ik ben Emilie, ben 36 jaar, wonende te Essene en heb 2 kindjes. Ik werk in Huis Eygen sinds april 2018.

Ik ben Rita, 42 jaar, wonende te Liedekerke en heb 1 zoon. Ik werk hier bijna 11 jaar.

Wij hebben fijne bewoners, goede collega's en een goede werksfeer.

Hallo,

Ik ben Femke.

Vroeger heb ik al in Huis Eygen gewerkt. 6 jaar en 2 kindjes later ben ik hier met veel plezier terug. Momenteel heb ik geen persoonlijke bewoners maar daar komt verandering in!



Hier in de kineruimte in Huis Eygen houden we samen met de bewoners de armen en benen fit.

Ikzelf, Koen Beeckman tracht dagelijks de bewoners inspanning, ontspanning, massage, oefeningen en veel beweging aan te bieden. Wil je meer weten over mezelf kan dat op

www.koenbeeckman.be

Welkom op deze webstek. Het spreekt voor zich dat een stek een bron van informatie is en nooit volledig kan zijn. Deze is daarop geen uitzondering.

Als therapeut tracht ik informatie en medische kennis te verwerven. Er wordt een omschrijving gegeven van verschillende disciplines, therapieën en...



Dagje boerderij



Zwemmen in het aangepast en verwarmd zwembad “de Axolotl”

We vertrokken in augustus, gepakt en gezakt, met onze picknick en onze badkledij richting Moortsele. Eerst hebben we gepicknickt met sfeervolle muziek en zang van Sanne op de ukelele.



Daarna konden we genieten van het warme water!



Nieuws uit Valier 4

Op stap naar Boudewijnpark!

Op een zomerse dag trokken Isabelle, Monika, Cederic, Gertjan en Tommy naar het Boudewijnpark! Lekker eten, drinken en fijne attracties, wat moer er meer zijn!





Uitstap Gaasbeek!!

Armand, Omar, Isabelle en Mie gingen op stap naar het mooie Gaasbeek!



Zomer in Valier 4





Jaarlijkse uitstap naar zee!



Nieuws uit het dagcentrum



Nancy is een nieuwe bezoeker van het dagcentrum. Ze is afkomstig van Opwijk en komt op maandag naar het DC. Bloemschikken is wel iets dat haar kan bekoren.



Luc, "de stille genietter"



Oliver, komt op donderdag vaak met de fiets naar het DC en doet er daarna nog enkele kilometers bij op de hometrainer.



Deze zomer bezochten we de haven van Antwerpen. Op verschillende "hotspots" konden we observeren hoe de haven werkt.



Lenteschoonmaak.... Onze bezoekers helpen graag bij licht huishoudelijk werk.



Voor de bloemenbak van Carine wordt zorg gedragen. (Marlies, Guy en Georges. Veronique zag dat het goed was)



Men in Black, de mannen van de heavy metal. (Chris en Guy)



Man met baard, vrouw met snor. Pieter en Katia, altijd "in" voor een grapje!



Luc en Vicky poseren bij een creatie van Luc rond Pasen.



Walter, nog steeds trots op zijn ge-
wezen job als postbode.



Oliver, de winnaar van het crocketspel.



Verfrissende voetbadjes tijdens
de hittegolf. Guy, Chris, Johan
en Veronique



Georges, Chris en Marlies bezochten de tentoonstelling over het werk van Franz Courten (°1849) in de bibliotheek van Dendermonde.

Deze schilder werd geboren in Dendermonde en verwierf bekendheid met schilderijen met een romantische, impressionistische inslag. Zijn oeuvre bestond vooral uit landschappen en taferelen met boten. Zijn werk werd ook geapprecieerd door koningin Elisabeth. Zij gaf hem zelfs vrije toegang en een schildersatelier in de tuin van het koninklijk paleis. Het was voor iedereen een mooie en aangename tentoonstelling onder begeleiding van een deskundige en vriendelijke gids.



Chris.



Kleuren is terug in.. Deze hobby kan Bernadette wel smaken.



Belofte maakt schuld Katia, ook al heeft Dieter 3 jaar moeten wachten op zijn beloofde ijsje!

Nieuws uit Valier 1



Huifkarrentocht

31/5 was het weer zo ver: LG1 ging op huifkarrentocht! Miet, Katrien, Christiane, Helga, Marianne, Jos en natuurlijk ook Nancy, die zot is van paardjes, genoten met volle teugen. Ook Hans en Lieven van Leefgroep 2 konden mee om de kar volledig te vullen!

We hadden geluk met het weer. De zon scheen volop tijdens de tocht. Gelukkig hadden we water mee om eventjes af te koelen.

Na de tocht maakte de zon plots plaats voor een fikse regenbui. Er zat niks anders op dan ergens iets te gaan drinken en een pannenkoek of ijsje te gaan eten.

Genieten!





Doordeweekse namiddag

Lieven, onze muzikant, entertaint ons graag met een heuse show. Onder de rustgevende muziek van zijn piano genieten de andere bewoners van een hand- of voetmassage. Er hoeft zelfs niet altijd muziek bij te zijn. Ook Marianne kan genieten van een gezichtsmassage, languit in de zetel liggend. De blik op haar gezicht spreekt boekdelen.



Voorstelling nieuwe bewoners

Valier 1 heeft de laatste maanden jammer genoeg afscheid moeten nemen van enkele vaste waarden van Valier 1 (Rust Zacht Yvetje en Lieveke).

Dit betekent echter dat we ook enkele nieuwe bewoners hebben mogen verwelkomen. Maak kennis met deze 2 praatgrage jongedames:

Ellen Asselman

Hallo iedereen,

Aangenaam, ik ben Ellen. Een goedlachse 21 jarige vrouw.

Sinds juli 2018 heb ik mijn tweede thuis gevonden in Valier 1, leefgroep 1. Mijn 1^{ste} thuis is natuurlijk bij mijn ouders en mijn zus Maaïke. Hier niet ver vandaan, ook in Liedekerke. Elke vrijdag komen ze mij halen voor een weekendje! Contact met andere mensen vind ik leuk en ik doe graag mee met activiteiten. Muziekbeleving en wandelingen zijn mijn lievelingsactiviteiten. Een babbeltje ga ik niet uit de weg. Dus als je langskomt in Valier 1, kom dan eens tot bij mij. Als je tijdens dit babbeltje een grapje maakt ben je direct mijn vriend. Ik hou namelijk van mensen met een goed gevoel voor humor .



Dag iedereen, hopelijk tot snel!

Groetjes, Ellen



Ellen

Sharon De Neve

Hoi iedereen,

Ik ben Sharon!

Sinds 20 augustus woon ik in Valier 1. Met mijn 22 jaar ben ik de jongste telg van leefgroep 2! Ik ben mijn weg nog een beetje aan het zoeken maar vind activiteiten zoals koken, wandelen en dansen alvast super. Zolang ik er maar kan bij zijn en een babbeltje kan slaan! Ik ben nieuwsgierig dus ga graag eens op bezoek bij de andere leefgroep, waar ook mijn oud-klasgenoot Ellen zit! Altijd leuk, meiden onder elkaar.

Als je mij ziet, kom dan zeker eens dag zeggen!

Groetjes, Sharon



Sfeerbeelden

Deze editie van het Valierkrantje laat Valier 1 vooral de beelden voor zich spreken: een “mishmash” van feestjes en gewoon sfeerfoto’s!









Boterhammen in het park



Zomer in Valier 3



Nieuws uit Valier 2

Bimmen in Valier 2



Naar het sas

We hadden het geluk dat er net 3 boten aankwamen toen we de sluis aan het park van Ninove passeerden. We zagen de boten binnen varen, hoe de sluiswachter de poorten open en dicht deed en zwaaiden nadien de boten uit. Een vriendelijke kapitein gaf ons wat uitleg.



Special Olympics 2018

Deelname aan de Special Olympics van 2018 werd afgesloten met een huldigingfeest.



Na applaus voor de behaalde resultaten en woorden (én daden) van dank aan de begeleidende medewerkers, tijd voor de **'Specialtaart'**.



Ondertussen zijn de voorbereidingen voor **onze deelname in 2019** ook al begonnen. Deze gaan door van 29 mei tot 1 juni te St. Niklaas.

Heb je interesse om mee te werken ?

- Kom je graag supporteren tijdens de specials zelf ?
- Ga je graag één of meerdere keren mee op training om te gaan bowlen van september tot mei?
- Wil je mee helpen bij de trainingen van het lopen of fietsen of paardrijden ?...
- Zou je graag.....

Hou deze data dan zeker vrij en geef een seintje aan Dorien van Uytvanck (dorien.vanuytvanck@devalier.be).

ZEKER
DOEN!



Rock for specials



2018



2018



Sfeerbeelden





Op 23 juni 2018 namen we afscheid van
Lieve Van Malderen.
Zij overleed in Valier 1 in bijzijn van familie en
nabijheid van medewerkers en medebewoners.



*Wat volgt is de getuigenis, gebracht door Lieve
haar jongste zus, tijdens de afscheidsviering.*

“Als kind heb ik waarschijnlijk niet goed beseft wat voor een zware beproeving onze ouders hebben doorstaan. Ik herinner me wel heel goed, hoe verteld werd wat er met ons Lieve was gebeurd.

Ze was, als kleine peuter, die nog niet zolang kon lopen, eens tegen de kast gebotst, en ze zei altijd “ stoute kast kopje pijn”. Die hoofdpijn bleef maar duren en ze kwam ,uiteindelijk, veel te laat, in de kliniek terecht. Toen ze na lange tijd terug naar huis kwam, kon ze niet meer lopen.

Dit was de eenvoudige uitleg van hoe het kwam dat onze zus “anders” was.

Lieve had een hersenvliesontsteking opgelopen.

In de medische wereld van vandaag is dit moeilijk te begrijpen maar we spreken over 65 jaar geleden. De speling van het lot was gebeurd en onze ouders hadden van dan af een enorme opgave in hun leven.

De aanwezigheid van een minder-valide zus, heeft ook ons leven beïnvloed. In alles van het familiale gebeuren werd rekenschap met haar gehouden.

Maar voor ons werd het vooral een verrijking.

We leerden dat niet alles in het leven loopt zoals verwacht. Dat je niet egoïstisch mag zijn. Dat er steeds nog mensen zijn die het slechter hebben als jou. Dat je moet open staan voor je medemens. Ik denk dus dat we betere mensen geworden zijn door een zus als Lieve te hebben.

Ook niet alles moet groots zijn om je gelukkig te maken. Lieve was content met kleine dingen.

Haar iets mooi aantrekken, een beetje schminken een ketting aandoen, een beetje reuk, Lieve was content en straalde.

Met haar naar de kermis gaan, lotjes kopen, visjes vangen, aan touwtjes trekken, Lieve was content en zei “Joepie”.

In de auto nam ze al eens je hand vast en gaf er een kus op. Of ze zei :” bedankt voor het lekkere eten” of heel gewoon “ik zie je graag”.

Ja op deze punten konden we veel van haar leren.

Ze had ook wel haar mindere kanten. Ze was soms heel ongeduldig, soms moesten we tot vervelens toe zeggen “ Lieve efkens geduld”, maar ze was koppig en geduld stond niet in haar woordenboek.

Ze kon ook al eens goed vloeken en ze zei dikwijls “miljaar”.

Ze kon ook grappig uit de hoek komen. Tegen Alain zei ze bijvoorbeeld altijd “zie je van Brugge, zet je van achter”.

Kortom ons Lieve had karakter, het was dus een echte zus van ons.

Onze ouders hebben een fantastische taak volbracht, zonder zelfbeklag.

Zij hebben ons Lieve met de beste zorgen omringd . Toen dit niet meer mogelijk was, hadden zij het heel moeilijk gehad om dit uit handen te geven en aan anderen over te dragen.

Wij hebben met de Valier een waardige vervanger gevonden. We hadden geen betere plaats kunnen vinden .

In het begin had Lieve het moeilijk om zich aan te passen, het was soms hartverscheurend. Maar na enige tijd sprak ze 's avonds van “ik wil naar huis”, toen wisten we dat ze een nieuwe “thuis” gevonden had. Lieve was weer gelukkig.

Dit heeft voor ons heel veel betekend en we zijn iedereen van de Valier: de bewoners, de begeleiding en haar aandachtsoepvoedster, Svea, daar ongelooflijk dankbaar voor.

Ik wil ook graag onze partners bedanken. Door een leven aan te gaan met ons, hebben zij zich ook geënga-geerd in het hele familiale gebeuren rond hun schoonzus. Dit was niet altijd evident.

Bij het afscheid van onze ouders hebben wij hen beloofd om verder voor onze zus te zorgen. Deze belofte zijn we nagekomen en ik denk dat we daar als familie fier mogen op zijn.

Iedereen, heeft op zijn manier, met de beste mogelijkheden zijn steentje bijgedragen. Ik denk dat ons moe en va hierboven zullen zeggen dat het goed was.

Onze zorg is nu opgehouden en wij blijven met een grote leegte achter.

Lieve, je hebt ons zoveel gegeven. Bedankt dat je onze zus was. “

Martine Van Malderen

Gaten van herinneringen
sluiten nooit.
Hoeveel ik je mis weet
niemand..
En ik denk aan de
herinneringen met
stille tranen.



Nieuws van onze sponsors

Steven De Schrijver, Liedekerkenaar en CEO van Conundra, een bedrijf gevestigd in Oosterzele en uiterst gespecialiseerd in het oplossen van complexe logistieke problemen, schonk **500€** aan De Valier. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van een plantenbak en een vaatwasmachine voor Leefgroep 4.

Niet onbelangrijk is dat de huishoudelijke taken van de bewoners worden gestimuleerd, onder meer door het zelfstandig vullen en leegmaken van de vaatwasser.



comith

De firma Comith, een communicatiebedrijf in Affligem en in een recent verleden De Valier reeds zeer genegen, schonk opnieuw **4000€** die integraal gebruikt wordt om de externe communicatie van De Valier te optimaliseren.

Dat geld wordt gebruikt onder meer voor een update en het onderhoud van de website, lay-out van de drukwerken, opleiding aan Valier-medewerkers voor het zelf beheren van de sociale media en promo voor de Warmste Week.



Guy Valckenier, man met een groot sociaal inlevingsvermogen en CEO van Groep Valckenier, schonk **2500€** aan De Valier.

Groep Valckenier, verdeler van Renault en Dacia, heeft vestigingen in Aalst, Londerzeel, Asse, Zaventem en Ninove. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een grote wasmachine voor Valier 3. Ook hier wordt de zelfstandigheid van de bewoners aangewakkerd middels het vouwen van handdoeken, het paren van kousen en het plooiën van het ondergoed.



Actrice Tania Van der Sanden, zeer geëngageerde meter van De Valier, en Mats Van Droogenbroeck, Liedekerkenaar en acteur in opleiding, zijn weldra te bewonderen in een promofilmje voor de Warmste Week.

Daarin roepen zij mogelijk geïnteresseerden op om acties op te zetten ten voordele van De Valier. Het filmje wordt eerstdaags gelanceerd via de website van De Valier. Bedoeling is om het clipje zo veel mogelijk te 'liken' en te delen.

Hou de website in de gaten!

Leo Segers, handige Harry en sympathisant van De Valier, wilde al langer wat geld in het laatje brengen. Wat afvalhout en enkele restjes verf werden vakkundig omgetoverd tot kerstversiering. Het gamma bestaat uit kerststallen, kerstbomen, hangertjes, sterretjes en dies meer. Het resultaat is ronduit verbluffend en valt te bewonderen, en uiteraard te kopen, op het jaarlijks eefestijn op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober '18.

Enkele foto's als voorsmaakje.





De Valier

32^{ste} eetfestijn

ten voordele van

De Valier vzw

Dienstverleningscentrum
voor personen met een handicap

Vrijdag 19 oktober 2018 van 18u tot 22u

Zaterdag 20 oktober 2018 van 18u tot 22u

Zondag 21 oktober 2018 van 11u30 tot 15u

Zaal Berkenhof

Stationsstraat 262, Liedekerke

www.devalier.be

V.V. Kathleen Straetmans, Verlorenkoststraat 101, 1770 Liedekerke

